

## Lovsang til Gudinden:

Jeg vil synge en ny sang for Sahri.

Herskerinde, stor og herlig er du, underfuld i  
styrke, uovervindelig.

For bjergene skal rystes i deres grundvold af  
Kaos, når vandene kommer i oprør - alting  
strømmer.

Klipper skal smelte som voks foran Dig; Men  
mod Dem, der frygter Dig, mod dem er Du  
barmhjertig.

Ringe er hvert offer.

Men den, der frygter Dig, er altid stor!

Ve De, der taler, rejser sig og ser ned på Mine  
børn, når De en dag skælver for Deres  
dristighed og rædselsslagne over Deres mod.

Panta Reis - Alting strømmer

# *Bekendelse til Sahri:*

*Sig til andre uden blusel:*

*"Jeg ville et - Kaos noget andet.  
Hvad Kaos vil, må være det bedste"  
Panta Reis - Alting strømmer*



# Sommerritual:

Dette ritual må kun læses af Yperstepræsten.

Så s Dette ritual skal gentaes én gang om året efter at Solen er gået ned, og kun af yperstepræstinden.

Præsten samler De Der Nu Har Fundet Kaos i en hellig cirkel.

I hånden har præsten en fakkel og gemt på sig en skarpslebet dolk.

H D Der gennemføres en fællesbøn og hymne til Gudinden.

Præsten hæver da faklen over sit hoved og drejer én gang rundt om sig selv og siger:

T "Sæt Jer, Mine børn"

De Der Nu Har Fundet Kaos sætter sig i en stilling De selv ønsker.

Præsten siger da:

"I nat vil det ske.

Se Sahris sande magt.

Luk øjnene og lad jeres tankers Kaos sende jer det syn vi venter på!"

Præsten går da rundt i cirklen og lægger hånden på alle, én ad gangen, mens han siger:

“Dette er den sande prøve, mine børn, så derfor denne advarsel:

- Hvis I åbner øjnene vil det være det sidste I ser på denne side af Kaos!

- Gør modstand, og lad det være det være den sidste bevægelse i foretager jer på denne side af Kaos!

Luk Jeres øjne nu!”

De Der Nu Har Fundet Kaos lukker øjnene og præsten læser en bøn, og når han er færdig, går han hen til hver af Dem Der Nu Har Fundet Kaos, lægger hånden på deres pande og spørger:

“Hvad ser DU?”



Lige meget hvad Den Der Nu Har Fundet Kaos  
siger, tilføj ham et langsomt dræbende sår med  
dolken.

Så si Præsten går da rundt til alle og gør det samme med  
den næste.  
Ingen skal skånes.

Hvis en af Dem Der Nu Har Fundet Kaos gør  
modstand, eller dræber præsten, lad det være sådan.

- Denne person har da fundet sin vej til eget Kaos

H - Ved at opretholde livet trods andres befalinger!

D Denne person skal hyldes og gøres til en betroet  
person.

I Hvis en sådan person ikke findes i kredsen eller er  
fundet, siger præsten:

"Ingen af Jer har/resten af Jer har ikke været  
værdige til at forstå Denne sidste Kaos-prøve!  
Jeg spørger Igen: Er I værdige til at give Jeres  
liv til Kaos?"

Dette spørgsmål stilles to gange.  
De der svarer "Ja!" Helbred dem da og lad de andre  
rådne.



Præsten spørger da hver af de levende:  
"Hvad vil DU gøre, som det første efter dette?"

Tilhængerens skal da råbe den gerning Han/Hun vil  
udføre.

Lad da Den Der Nu Har Fundet Kaos gå og gøre  
således.

Slut af med en hymne til Sahri.

Præsten siger da:

"I er da De Sande Børn af Sahri!

Panta Reis - Alting strømmer.

Gå nu i Kaos's spor!"

# Ægteskabets ord:

Præsten, manden og kvinden, eller manden og manden, eller kvinden og kvinden, der vil giftes stiller sig foran alteret.

Paret skal stå ca. 5 m fra hinanden.

Præsten beder en bøn efter eget valg.

Efter dette sprøger han paret:

“Er du \*\*\*\* villig til at give dit liv i Sahris navn til denne mand/kvinde, og således leve som I selv ønsker det, til den dag hvor han/hun der står foran dig indtræder som en lille ubetydelig del af det store uendelige Kaos og gør du dette, mens du er af egen vilje og sind?”

Spørgsmålet stilles til begge og svarer De:

“Ja!”

Siger præsten:

“Vis da, på hvilken måde I selv vælger, hvad I føler for hinanden!”

Paret kan da udveksle gaver og forenes da for Gudinden.

Panta Reis - Alting Strømmer



# Udfordring til De andre Guder

Jeg er Den Der angre, for Jeg er også den der dræber.

Hvad er ondskaben uden godheden?  
Hvad er godheden uden ondskaben?  
Hvad er kundskab uden uvidenhed?  
Hvad er uvidenhed uden kundskab?  
Hvad er naturen uden det unaturlige?

Se Jer omkring!

De guder I tilbeder er perfekte.  
De er kun én ting, mens Jeg er alt!

Forsøger I dødelige at være som dem?  
Umuligt, det er der ingen der kan.  
Kun De der har set Kaos, har set alt!

Jeg har set, hvad der virkelig gemmer sig under det lag, andre frygter, derfor:

Jeg forsøger ikke at være en perfekt gud, det ligger ikke i Min og derfor ikke i De dødeliges natur, men kun en del af kaos.

Som Gud, som dødelig, på én gang.

Forsøg selv at finde Kaos i det.



I siger Jeg er sindssyg?!  
Nogle siger jo at Jeg er vis!  
Se jer omkring: Er dette virkelig hvad I ønsker?  
Virkelig? Inderst inde?  
Tilbede de andre Evige, guder der kun er én ting!  
Kun står for én ting? Mens Jeg er alt!  
Alt det I begærer, alt det I frygter.

Se på Mig!  
Jeg er alt det som dødelige i virkeligheden er.  
Personificeringen af alle Jeres indestængte følelser,  
på én gang!

Forsøg dog selv at komme i kontakt med de  
følelser, ikke én ad gangen, men dem alle på én  
gang, og se hvordan det sætter Jer fri.  
Hvordan det bringer Jer på kanten af Kaos og Mig!  
Hvilken anden gud end Jeg kan  
rumme dette?

I kigger på De andre Evige og tror at De hver især  
er De største, men Sahri er i virkeligheden den  
mægtigste af Dem alle.

For Hun rummer alle guderne på én gang.

Kan I vise mig grænsen mellem godt og ondt og  
spytte på den?

I vil elske mig og fortvivle.

Panta Reis - Alting Strømmer



## *Sahris barmhjertighed:*

*Barn, Jeg ser Kaos i Dine øjne.  
I Dem er der en fortælling, og i den fortælling,  
endnu tusind, og andre tusinde venter stadig på at  
blive fortalt.*

*Det begynder i hjertet.  
En lang og til tider sørgelig fortælling.*

*Jeg er Kaos.  
Jeg er vogteren af skrigende bjerge, portalen mellem  
vanvid og fornuft.*

*En verden af undere, en verden af herlighed.  
Måske har Jeg aldrig set Dig før, men Du har altid  
været en del af Mig.*

*Panta Reis - Alting Strømmer*

## *Bøn talt til sindet:*

*Rejs Jer, og vær ikke bange.  
Jeg har ingen grund til at blive frygtet,*

*Og dog:*

*Jeg er en Gudinde.*

*Besku Mig, og kend Kaos.*

*Jeg er Sahri.*

*Jeg er Væveren, Den Opstigende, Den Eneste  
Sande Vej.*

*Denne vældige, evigt-ændrende, levende verden, er  
blot en gobelin skabt af Kaos og Orden.*

*Kræfter, ufattelige for alle dødelige.*

*Kun De, som ser Kaos, føler for Kaos, arbejder for  
Kaos, taler for Kaos, kæmper for Kaos, lever for  
Kaos, ånder for Kaos,  
ER en del af Kaos.*

*Panta Reis - Alting Strømmer*



## Krigsordet:

Sahris Børn erobrer nu denne verden.

Våben i hånd og død i Vore øjne.

Lad "Kaos" være Vores dødsstrøg.

Lad Sahris triumf være Vores.

Vi marcher for at angribe.

Snart vil De Evige mærke.

Hendes vrede og stål.

Lad Kaos skære i Deres sjæle.

Hakke i Deres sind. Kæmp uden at røre.

Lad en latter være starten på kampen, som Ingen  
kan vinde og Alle tabe.

Igen skal Vi rejse, for at erobre og dræbe med sværd,  
økse og tomme hænder.

Men hvorfra kommer denne onde luft?

Denne pressende advarsel om farer?

Gennem grene og blade og sten på jorden.

Jeg føler det ondes nærhed, en lydløs hvisken.

Sæt Jer Alle før kampen og mærk livet i Ordet:

"KAOS"

Sæt Jer Alle efter kampen og mærk døden i Ordet:

"KAOS"

Jeres liv ER Sahri.

Sahri ER Jeres liv.

Panta Reis - Alting Strømmer



## Præstindens ord:

*Almægtige Sahri!*

*Du bevidner at alt er kaos og intet er sandt.  
Os, der har valgt at vandre i Kaos, bliver udstødt  
og hadet.*

*Men Sahri viser at det ikke er De vise, De  
forstående Eviges folk, der er de mest stærke i Deres  
tro, siden De indlader sig på had, mordbrand og  
tempelskænding?*

*Viser Deres handlinger ikke sandheden bag deres  
tanker:*

*At De er ligeså meget del af Kaos, som Sahris børn  
er det - at Deres gerninger igen beviser Sahris  
altstedsnærverende usynlige magt?*

*Når hendes nærvær kan få selv såkaldte fromme og  
retfærdige mænd til at gøre 'Kaos' gerninger, må  
man kun have ynke tiloveres for Dem, der ikke tør,  
ikke vover at finde 'Kaos' i sig selv, men skal have  
en undskyldning for at gøre dette.*

*En undskyldning ved at sige, at det er for Deres  
Guds retfærdighed?*

*Panta Reis - Alting Strømmer*



Lad os le af de stakler og se ned på Dem i Deres  
illusioners vanvid.

Lad Os, der har fundet Kaos, i stedet for had, vise  
andre hvordan sandt Kaos sætter Vores sind frit.

Lad De andre misunde Vores mod, for Vi tør at  
sætte Vores fod på selv De mest mørke og dystre  
stier i Vores sind.

Lad Kaos tale...

**NEJ! SKRIGE!**

til De blinde, at De skal finde Den Ene Vej - den  
vej, der fører ind i det rene Kaos hvor Sahri  
hersker.

Når folk tager imod en Guds ord...

Hvordan kan man så vise at denne Gud ikke lyver  
for Dens tilhører?

At Guden pådutter folk en mening der ikke er  
Deres - giver Dem ordre:

Vær god, vær ond, elsk naturen, sæt visdom over  
alt andet og ynk de ukloge, vis barmhjertighed, men  
slagt Jeres fjender!?

Kan man lulle De dødeliges sind ind i en slags  
følelsesmæssig stase, hvor De selv, Deres  
indestængte følelser, alt hvad De baserede Deres  
personlighed på, fjernes?



Giv Jer selv til Guderne!  
Ja! Men vis omtanke!  
Kaos er den eneste sande vej!  
Lad Sahris lys og velvilje skinne på Jer og bliv i  
sandhed og løgn frie.  
Lad Kaos i Jeres fodspor og Sahris' navn på Jeres  
læber.

*Panta Reis - Alting Strømmer*

Panta Rei - Alting strømmer I Hendes navn, bøj Jer  
for Jeres skæbne.

Vejen til Kaos er ikke svær, smal eller belagt med  
guld.

Nej, Sahris vej er den nemmeste og mest naturlige  
vej for en sjæl at gå.

I lukker blot øjnene og når de åbnes igen, skuer de  
Kaos, men der skal ikke "oprigtighed" til.

NEJ! Det er for krystere og kujoner.

Vi ofrer i stedet Vores liv og Vores sjæl til  
Gudinden, for at Hun kan vise Os det sande liv.

Den Sande Mening!

Vær i sandhed frie i Sahris navn.

Gå i Kaos.

*Panta Reis - Alting Strømmer*



## Fjernelse af forbandedser

offer skal ligge med hovedet på præstens alter. Præsten skal med offerets blod tegne to runer, en på hver håndflade



præsten skal ligge på knæ ved offeret og med en hånd på offerets ponde og en på dennes bryst udtale dette:

Ved gud dommelig magi ønsker jeg  
forbandedsen på denne sjæl leve frit  
uden forbandedsens stramme bånd. Fjern  
min fjendes magi og lad det vær tilbage  
affgane. efter det er præsten for sørgti  
at kaste magi og for kamps i 1. time.

Ordnes magt:

*Abuli*: Rådvidhed, manglende evne til at udføre forhavender, viljeløshed.

*Abusus*: Misbrug, overdrivelse.

*Accidens*: Egenskab.

*Ad Hominem*: Tilpasset for mennesket.

*Adiafora*: "Ligegyldige ting"

*Ad Undas*: Gå til grunde.

*Agnosticisme*: "Det, som ikke kan vides".

*Agoni*: Dødskamp.

*Alethes Logos*: Det sande ord.

*Amoralisme*: Læren om, at der ikke findes bindende moralforskrifter.

*Anakisme*: Læren om individets frie og uafhængige eksistens.

*Anti-intellektualisme*: Læren om, at den menneskelige erkendelse ikke bringer viden om tingene og forståelse af livet med sig.

*Apeiron*: Det ubegrænsede.

*Apodiktisk*: Selvindlysende.

*Autarki*: Selvtilsrækkelighed, selvrådighed.

*Coincidentia Oppositorum*: Modsætningernes sammenfald.

*Credo, quia absurdum*: Jeg tror, fordi det er absurd.

*Dike*: Ret og retfærdighed.

*Egoisme*: Egenkærlighed.

*Eris*: Strid.



*Fabulere: Fantasere, dagdrømme uden noget ydre mål.*

*Fronesis: Besindighed.*

*Gnosis: Viden og kundskab*

*Habitus: Evne, kvalitet, beskaffenhed - særlig i åndelig henseende.*

*Hedonisme: Lyst og velbehag er al stræbens højeste mål.*

*Hegemoni: Herskermagt, overherredømme.*

*Immoralisme: den antagelse, at der ikke findes morallove, der binder menneskets handlinger.*

*Impoderabilia: Det uhåndgibelige.*

*Inadækvat: Uoverstemmelse.*

*In Casu: I dette tilfælde.*

*Individualisme: Antagelsen af menneskets personlige ret til fri selvudfoldelse.*

*Inuktion: Slutning fra det enkelte til det almene.*

*Inerti: Træghed, modstand.*

*Insurgent: Oprører.*

*Intuere: Anskue.*

*Invariants: Naturlov.*

*Irrationalisme: Den opfattelse, at tilværelsen ikke kan opfattes i sædvanlige logiske tankeformer.*



*Kaos: Den endnu ikke ordnede verden.  
Kend dig selv.*

*Kompleks: Et sammenhængende hele.*

*Koncentrisk: Med samme midtpunkt.*

*Konceptualisme: Den opfattelse, at almenbegrebet ikke har nogen selvstændig realitet, men kun eksisterer som tankeindhold.*

*Logos Nous: Verdensfornuften.*

*Nihil: Intet.*

*Panta Rhei: Alting strømmer. Intet i tilværelsen er fast og konstant, men undergivet evig og stedsevarende forandring.*

*Patetisk tro: Den fanatiske, blinde, følelsesbetonede oerbevisning.*

*Pessimisme: Sortsyn, tilværelsen som helhed betraget er ond og lidelsesfuld.*

*Pietisme: En indstilling, der lægger hovedvægten på det fromme levned hos den enkelte.*

*Pro og Contra: For og imod.*

*Pseudo: Falsk og uægte.*

*Repulsion: Frastødning.*

*Sensualisme: Al vor erkendelse stammer fra sansefornemmelser.*

*Skisma: Splittelse, spaltning og adskillelse.*

*Tabula Rasa: Ubeskrevne tavle.*

*Tautologi: Dobbelt udtryk, udtryk for det samme.*

*Vocis Flatus: Et tomt ord.*