

## Hvad er Kaos?

Den kendte verden af hverdagsoplevelser har dens  
rod i Kaos.

Så ethvert forsøg på at forstå verden via fornuft,  
støder på en grænse.

På den anden side ligger Kaos:  
Tilstanden af eksistens og ikke eksistens, der ikke  
kan forstås af det rationelle ego

Kaos er den universielle potentiale af kreative  
kræfter,  
som konstant er sat i bevægelse for at kravle  
gennem revnerne i vores personlige og kollektive  
realiteter.

Det er kræfterne bag skabelse og ødelæggelse  
Kaos er den formløse tomhed  
Det store dyb eller afgrund udfra hvilket Kosmos  
eller det ordnede univers har udviklet sig.

## *Advarsel:*

*Uden kaos ingen orden, uden orden kun kaos*

*Ren orden er eskapisme.*

*Intet er sandt, alt er tilladt*

*Husk!*

*Vi er ét i en verden uden bånd*

*Find jeres eget Kaos*

*Kaos kender ingen grænser!*

*Panta Reis - Alting strømmer*

# Elementer i en Guddom: S'firot:

Den uendelige  
Den ubegrænsede  
Det tilgængelige

Keter - Krone  
Hokmah - Visdom  
Binah - Indsigt  
Hesed - Kærlighed  
Gvurah - Styrke  
Tif'eret - Skønhed  
Netzah - Sejr  
Hod - Majestæt  
Jesod - Basis  
Malkhut - Kongedømmet

## Citat til anrøbelse af Sahri:

Da Gudinden er Kaos  
så være hendes tale  
Dem, som hendes flygtige sind har berørt  
Panta Reis - Alting strømmer



# Hymne til Shari

*Panta Reis - Alting strømmer.*

*Altet er i bevægelse, jord, stjerner, Kosmos og Kaos.*

*Fra de tidligste æoner til det tætteste stof.*

*Jeg, der også strømmer sammen med alt og altet  
hylder Jer, Shari.*

*Men Jeg kan se Det:*

*Den strålende tåge, som ikke er legeme,  
som ikke har skikkelse, form, vægt mængde eller  
egenskaber,*

*og som ikke ser, ikke hører,*

*og ikke er underkastet følsomheden,  
som ikke er på noget sted, i nogen tid eller noget  
rum,*

*som ikke er sjæl, forestillingsevne, holdning,*

*antal, mål, stof, evighed,*

*som hverken er mørke eller lys,*

*hverken fejl eller sandhed.*

# Hymne til Sahri:

Oh Kaos!

Den intethed hvorfra alting udspringer.

Jeg bøjer mig for Jeres frygtelige pragt.

Oh store Sahri!

Du bevidner at intet er sandt

og alt er tilladt

Oh store herskerinde, Moder til alt!

Jeg tilbyder mig selv som Jeres ydmyge

tjener/tjenerinde

Oh store Sahri!

Fra hvilket alt finder sin begyndelse og ende

I eksistere og hele universet glædes derved.

Panta Reis - Alting strømmer

## Ritual:

*Præsten danner først en cirkel af tilbedere og citere,  
mens han har septoret i hånden:*

*"Tilbed da Kaos, og se, Mit lys skinder på Jer  
Lad mine tjenere være få og hemmelige.  
De skal regere De Mange og De Kendte"*

*"For De er De dåre, som I beundre.  
Både De og Deres Guder er de sande dåre!"*

*"Gå frem Mine børn  
Min ekstase er i Jeres  
Min glæde er at se Jeres glæde  
Jeg er under Jer og over Jer"*

*"Og i Ordet Kaos  
Lad bogen være forsegleet  
Ja! Lad bogen være forsegleet  
Panta Reis - Alting strømmer"*



Jeg ser Det.

*Kaos som ikke er og alligevel er,  
som en line forankret dybt i Min intethed.  
Det eneste liv værd at leve eksiterer på kanten af  
Kaos!*

*Kaos kender ingen grænser.  
Panta Reis - Alting strømmer*

# Gennemgang efter fremsigelsen af Ritualer:

*Præsten i cirklen hæver septeret og siger sammen med  
tilbederne:*

- Gå rundt til Nord og gentag, men tænk: "Sahri"
- Gå rundt til Vest og gentag, men hvisk: "Sahri"
- Gå rundt til Syd og gentag, men sig: "Sahri"
- Gå rundt til Øst og gentag, men skrig: "Sahri"

*Præsten går ind til centrum af cirklen med disse ord  
og knæler for Sahri.*

*Præsten løfter armene mod det uendelige Kaos og  
siger ordene:*

*"Over mig flammer min moders ansigt.*

*Kilden til evig Kaos og magt*

*Jeg anråber Dig*

*Shari*

*Panta Reis - Alting strømmer*



# Healingsbøn til Shari:

*Præsten sidder ved den sårede og rør ved såret. Han siger da højt og med respekt:*

*"Foran Mig: Kaos!*

*Bag Mig: Kaos!*

*Til Min højre: Kaos!*

*Til Min venstre: Kaos!*

*Over Mig: Kaos!*

*Under Mig: Kaos!*

*Indeni Mig: Kaos!*

*Over mig flammer min moders ansigt.*

*Kilden til evig Kaos og magt*

*Jeg anråber Dig, Shari!*

*Hjælp Mig til at heale Dit barn.*

*Panta Reis - Alting strømmer*

# Indvielsesritual:

Præsten lader Den Der Søger, vente udenfor templet i  
ca. 1/2 time.

Imens forbereder Han sig, mentalt og fysisk på  
indvielsen med bøn.

Han hælder i de tre alterkalker: Grøn væske, Gul  
væske, Rød væske (uopblandet saftvand).

Alle disse indholder gift. Den Der Søger bliver så budt  
ind og bedt om at vælge blandt de tre kalker:

Præsten siger:

“Et tidspunkt vil komme, da Du skal  
regøre Dit indre hus.

I to af disse er der gift. Du må vælge og se  
dig værdig til det sande Kaos.”

Den Der Søger vil da vælge en kalk med gift i og  
drikke det.

Præsten vil da råbe til Den Der Søger:

“Nej! Du må gå endnu længere!  
Du må brænde huset ned med Dig Selv  
inden i!”



Giften vil da begynde at virke, og præsten spørger:

"Vil du leve?"

Eller vil du lade dit liv i forsøget på at  
nå Kaos?"

- Hvis Den Der Søger siger "Jeg vil leve!", gentag  
spørgsmålet,  
og svarer Den Der Søger, det samme igen: Helbred  
ham da og lad ham gå uden erindring.

- Hvis Den Der Søger siger: "Jeg vil lade mit liv  
i forsøget på at nå Kaos!",  
gentag spørgsmålet, og svarer Den Der Søger, det  
samme igen:

Lad ham kæmpe med giften til han tror han er død  
(ca. 5-6 minutter, så holder giften op).

Hjælp Da Den Der Nu Har Fundet Kaos op og sig til  
ham:

"Gå da fra flammerne og sig:

"Jeg har intet navn"

Panta Reis - Alting strømmer!"

Den indviede får da symbolet på Sahri til at bære som  
han vil, fjerner han det nogenside fra sin person vil  
han lide døden.

Præsten vil da læse loven og bede sammen med Den  
Der Nu Har Fundet Kaos.



## Bøn til Sahri:

*Præsten fremsiger og tilbederne skal gentage ordene:*

*Vi tror på Almægtigt Kaos  
Sahri, Moder til alt  
Intet er sandt og alting er tilladt  
Der er ingen Gudinde end Kaos  
De udvalgte, dens kirke i de dødeliges verden.*

*Der er intet Være  
Alt er Gøre  
Der er intet Selv  
Vi er alle Gudinden  
Frihed over sandhed.*

*Vi er Staven, Sværdet, Kalken og Skjoldet  
Vi Ved  
Vi Vil  
Vi Vover  
og Vi er Vidfarende  
Vi anråber Dig, Kaos!  
Panta Reis - Alting strømmer*

## *Sahri sagde da til os:*

*“Dem, vi skal ynke er de fornærede og  
nedværdigede!*

*Dem, som hellere vil teorietisere og gruble over  
fordelen ved lov*

*Dem, som kravler gennem dyndet på deres vej  
gennem et rangsystem for status*

*Dem, som kun tror hvad Orden fortæller dem*

*Dem, som kun har én rigtig måde og vej*

*Jer!*

*Forstyr ikke De som i Kaos tilbeder Sahri*

*For De er uvirkelige og uholdbare og hurtige til at  
le...*

*Og som våben er Deres latter det mest  
frygtindgydende af alt*

*Panta Reis - Alting strømmer*

## *Kaos Loven:*

*(Må kun læses, ses, repiteres og gentages m.m af præster med deres egen mund.)*

*I livets labyrent er sandheden skjult.*

*Hvad skal være fremtidens og fortidens viden?*

*Svagt siger Guderne:*

*"Vi ved ikke hvad Vi gør"*

*Og i dette levende mareridt, er De selvfortærerere.*

*Hvorfor fornægter De Sig Selv?*

*Der er ingen sandhed i Deres ønsker,*

*tilfredsstillelse variere af Dem.*

*Fuldstædig ekstase, er det for meget forlagt?*

*For Os er begæret tilstrækkeligt:*

*Kaos kan, og vil, mangfoldiggøre sig selv.*

*Panta Reis - Alting strømmer*

*Døden er en frygtens sygdom.*

*Vågn! Husk!*

*Indse Dig Selv, vær bevidst, tag ikke tanke om*

*godt og ondt.*



*Sandheden er kun et spørgsmål om tro, ikke  
realiteter.*

*De, som ingen love har, er frie.*

*Lider I?*

*I skal lide igen, for indsigt er bedre end bøn.*

*Tak kun Dig Selv og ti!*

*Panta Reis - Alting strømmer*

*Kling en modig latter og tro, belønnet bliver De som  
er modige,*

*De som ikke hengiver sig til virkeligheden.*

*Hvad der er lært skal aflæres, lad den sande indsigt  
forenes.*

*Lad De andre Guder være retfærdige, for deres  
moral er vilkårlig.*

*Lev ud voer alle tanker i modig originalitet.*

*Fortryd ikke, men søg at synde på Jeres egen måde,  
lette om hjertet, uden selvransagelse.*

*Døm uden nåde, al denne svaghed er imod jer!*

*Panta Reis - Alting strømmer*

Moral er skabt for kontrol, kast disse lænker af Jer.  
Bliv retfærdige tyve.

Fortrydelse?

Nej, gør blot alt for Din egen tilfredsstillelse.  
Mistænk Jeres lærer, for "Den højeste sandhed"  
har ofte forhindret De Bedre, fra visdom.  
Gør som Du vil og hold Din tro fri fra moralitet.

*Panta Reis - Alting strømmer*

Så meget skal I dog lære:  
At elske alt, for der vil blive tvang.  
Tjen ingen mand, for Kaos er frihed.  
Tænk ikke ordene: "Jeg ønsker", men "Jeg kræver"  
Respekter kroppen.  
Livslede er frygt.

Døden et nederlag, selv for Jeres fjender,  
for Han vil da ikke kunne se Jer Sejre.  
Derfor: Gå derhen hvor I frygter mest.

*Panta Reis - Alting strømmer*

I Spørger: "Hvordan kan Jeg blive almægtig blandt  
alle?"

Jeg svarer: "Kast Dig Selv frem."



Råb dine ordrer, vær lovløs mod alle trosretninger.

Opløs Dig Selv til det punkt, hvor al viden  
ophører

og lad denne lov bliver dens egen spontanitet og  
frihed.

*Panta Reis - Alting strømmer*

Hvis mine ord bliver talt til fragmenter,  
hvis I har fornægtet ægtesengen, skændet æoners  
gravsteder,

hvis Jeg nogen sinde svælgede i bagtalelse,

hvis jeg har myrdet, løjet, stjålet,

hvis Jeg ligesom vejret spytter på alt,

er det fordi Jeg husker at, for min tro:

Normalitetens Kaos, ligger kilden til mit eget Jeg:

Sahri.

*Panta Reis - Alting strømmer*



Jeres venner er stålet og giften  
Jeg sender Dem på vej med frydefuld vold.  
Som en elskerinde vil Jeg sende Mit dødslys som et  
sværd.

En svimlende orkan, vil ramme templerne og Jeg vil  
komme.

Så sandelig siger Jeg Jer, At godhed og onskab er  
det samme.

*Panta Reis - Alting strømmer*

Jeg ville dække Mine ører,  
for Dem som indeholder store idéer, har ingen  
mening.

For hvem ved hvad der gemmer sig i  
underbevidstheden?

“Kom tilbage! Jeres mål er et fængsel!”

Vend Dig om og Du vil se den sande galskab:

Erfaring er uvidenhed!

Vid meget af livet, for skulle Døden give Jer Sine  
hemmeligheder?

Der er ingen død, kun én forandring i det  
almægtige Kaos.

*Panta Reis - Alting strømmer*

*Kun Den, der er ubevidst om sine handlinger,  
har modet til at gå ud over havd der er godt og  
ondt.*

*Alt hvad Du kender indeholder intet, lad blot Jeres  
sjæle skælve for Min magt.*

*Ewig, uden begyndelse og ende er Jeg, Kaos.*

*Der er ingen anden kraft eller substans.*

*Panta Reis - Alting strømmer*



*Intet bliver virkelig set før Jeg har fundet det.*

*Er der et slet gemt ønske for galskab i Jer?  
Frygt ikke, for ingen vil Jeg dømme, når Jeg søger  
Jer.*

*I spørger:*

*"Hvor er den sti, hvor Jeg i vanvid, nøgen kan gå,  
en overtræder af al orden?"*

*Og Jeg svarer jer:*

*"Overalt. Tegn selv kortet med Jeres blod"*

*Og sig da:*

*"Oh, tid. Af intet er Jeg nu bundet og fløv.  
Hvad Jeg skaber er fremtiden.*

*Jeg har lært og aflært, hård har min tro fornægtelse  
været.*

*Min viden er blot et par mumlede ord, med altid  
ændret mening.*

*Alle minderne: Faste, flydende, fordampede og  
flammende!*

*For Jeg har lidt smerte som aldrig skal glemmes eller  
vil blive glemt!"*

*Panta Reis - Alting strømmer*

*Slave!*

*Alt de Du nu ved er sandhed.*

*Du lider under det. Er lykken da kun en illusion?*

*Ja! Når alt er Kaos vil kun Jeg, og intet andet være tilbage.*

*Tro da, hvad I vil, for der vil ingen medlidenhed være.*

*Mærk Jer mine ord:*

*I skal ikke forsøge at genfange, hvad der nu er jaget bort.*

*Straffen vil ramme hurtigere end et hjerteslag.*

*Omfagn sandheden, for sandheden har ingen argumenter,*

*og i disse disciple finder Jeg glæde.*

*Dem som i sandhed kan sige:*

*"Jeg tror på intet andet end Sahri",*

*er mine sande børn af Kaos.*

*Panta Reis - Alting strømmer*



## Den første præstinde sagde:

"Gid I ville finde Jer i lidt vanvid af Mig!

Ja, det vil I nok,

For Jeg våger skinsygt over Jer med en skinsyge som  
Gudindens, fordi Jeg har vist Jer Kaos, og kun med  
Hende, for at føre Jer til Hende som Hendes børn.

Panta Reis - Alting strømmer

Jeg siger igen:

Ingen skal tro, at jeg er vanvittig.

Men kan det ikke være anderledes, så tag Mig som  
en vanvittig, så at også Jeg kan være lidt stolt.

Panta Reis - Alting strømmer

- Hvad Jeg siger her, siger Jeg ikke efter Gudindens  
vilje, men i en slags vanvid, i tillid til, at det så går  
an at være stolt.

Når så mange er stolte af, hvad De kan, vil Jeg også  
være stolt.

Panta Reis - Alting strømmer

I finder Jer jo gladeligt i de vanvittige, skønt I er  
så kloge.

I finder Jer i, at Man gør Jer til slaver, at man  
udsuger Jeres livskraft, at Man baster og binder Jer,  
behandler Jer nedladende og slår Jer i synet med  
løgne.

Panta Reis - Alting strømmer

Jeg må med skam tilstå, at så har Vi været  
magtesløse!

Men hvad en anden drister sig til

- Jeg taler i vanvid

- det drister Jeg mig også til.

Panta Reis - Alting strømmer

Var det måske en synd, Jeg begik ved at ydmyge  
Mig Selv, for at I kunne ophøjes, da Jeg forkyndte  
Jer Gudindens ord, uden at kry?

Så Jeg forkyndte Jer Gudindens ord, uden at kry?

Panta Reis - Alting strømmer



Så sandt Sahris sandhed bor i Mig, skal ingen tage  
den stolthed fra Mig.

Og hvorfor ikke?  
Fordi Jeg ikke elsker Jer?  
Gudinden ved det alene.

Panta Reis - Alting strømmer

Hvad Jeg gør, vil Jeg stadig gøre for ikke at give  
Dem, der søger det, anledningen til at være stolte  
af, at De er som Vi.

Panta Reis - Alting strømmer

De er falske præster, troløse mænd og kvinder, der  
giver sig ud for at være Gudernes tjenere.  
Og det er intet under at der under en poleret  
overflade gemmer sig løgnagtige Guder.

Panta Reis - Alting strømmer

Så er det ikke mærkeligt, når også Deres tjenere  
giver sig ud for at være retfærdige tjenere.

Det skal gå Dem efter fortjeneste.

Panta Reis - Alting strømmer

Jeg taler rent afsindigt:

Jeg overgår Dem Alle!

Hvem er magtesløs, uden at Jeg også er magtesløs?

Hvem falder fra, uden at det svier i Mig?

Hvis Jeg skal være stolt, vil Jeg være stolt af Min  
magtesløshed.

Panta Reis - Alting strømmer