

Peter

Dina föräldrar är jättetråkiga. De ska alltid hålla på och jobba. De jobbar med försäkringar, fast du vet inte riktigt vad det innebär. När de inte jobbar säger de alltid till dig att inte stöka till eller smutsa ner inomhus. Så du är ute med dina vänner istället. Du är full av energi, fantasi och är ofta den som kommer på lekar och äventyr. Du är nyfiken och gillar att utforska. Du älskar bild i skolan och din lärare brukar ge dig beröm för det du ritat och målat. Du ska bli konstnär när du blir stor, eller astronaut eller uppfinnare. Din pappa pratar om att du ska ta över någon firma, men det låter tråkigt. Du gillar att leka ute i skogen, bygga kojor och låtsas att det är era borgar. Du är nästan alltid på glatt humör och muntrar upp andra som är ledsna.

Du har snaggat mörkt hår och har oftast ett stort leende. Du brukar ha de senaste leksakerna, som du gärna delar med dig av till dina vänner.

Alexandra är er ledare och kommer nästan på lika bra idéer som du. Hon är bestämd men rolig och ser till att ingen blir ovänner på riktigt.

Elisabeth bor i huset bredvid ditt, och ni spenderar mest tid tillsammans. Dina föräldrar skämtar om att ni kommer gifta er när ni blir stora. Du blir helt illröd i ansiktet när det kommer på tal, men tänker att du gärna hade gjort det. Hon är alltid så rolig och snäll.

Katja är mer som en kille än en tjej. Hon slåss en del i skolan. Men hon är snäll mot er. Du vet att dina föräldrar inte gillar henne eftersom hon har så slitna och smutsiga kläder, men du bryr dig inte. Hon verkar ibland så ledsen, du vet inte varför men vill muntra upp henne.

Adam är nördig och kan vara tyst och tråkig. Men han är smart.

Maria kan också vara lite tråkig när hon ska förmana er, låtsas att hon är vuxen eller prata om gud. Men hon är jättesnäll.

Peter Andersson

Du och din familj flyttade från Bergtorp när du slutade mellanstadiet så att din pappa inte behövde pendla så mycket längre. Idag arbetar du på din pappas försäkringsbolag och har för något år sedan blivit delägare i firman, som numera ligger i Stockholm. Det är långa dagar med pappersarbete, viktiga möten, luncher och golf med klienter. Men det går bra för firman och du kan ta ut en ganska bra lön och unna dig semester, all inclusive på soliga hotell och massor av drinkar.

Du har varit gift två gånger och har en dotter med din andra fru. Marianne lämnade dig först eftersom du enligt henne bara fokuserade på jobbet. Gunilla var tydlig med att hon ville att du var framgångsrik, så då tänkte du att det vore naturligt att du satsade mycket på jobbet, men ändå... Något år efter att er dotter Sara fötts så avslöjade hon plötsligt att hon tyckte att du ignorerade henne och lät henne ta allt ansvar. Kunde hon inte ha sagt det lite tidigare! Nu bor hon med en annan man, som hon tydligen träffade innan ni skilde er, och du får träffa Sara varannan helg. Fast det kanske är lika bra, hur skulle du ha tid med henne? Hon är ju fyra år nu och så jobbig. Du förstår dig inte alls på barn. Inte riktigt på kvinnor heller, i alla fall inte romantiskt. Det gick ju bra när du var liten men du har inte direkt haft några kvinnliga vänner sedan dess.

Karaktär: Innerst inne önskar du att du bara kunde bara släppa allt, åka på upptäcktsresor, göra heroiska dåd eller måla tavlor i lugn och ro, men du förstår att det inte är realistiskt. Nu har du ett ansvar, bra jobb, fin bil och hög lön. Det är bäst att vara jordnära, övervägande och försiktig. Drömmar är just bara drömmar... Du uppfattas lätt som tråkig och fantasilös, som alltid ska prata om vädret, karriären och ibland sportresultat, helst golf.

En vrede har dock börjar pyra så smått under ytan i dig. Varför ska alla bara lämna dig? Varför är världen såhär egentligen? Ibland vill du bara slå till något, men så kan man ju inte bete sig, det vore oprofessionellt. Du har också fått början på ett alkoholproblem, och det är bara efter några glas som du lossar lite försiktigt på slipsen.

Utseende: En ganska alldaglig man som närmar sig medelåldern. Kort brunt hår som börjar krypa uppåt i tinningarna. Försöker behandla det, och tränar en del för att hålla sig i form. Alltid välrakad och propert klädd. Brukar bära någon form av kostym, alltid genomtänkt utifrån vad som är passande för sällskap och situation. Vill vara representativ.

I spelet: Du ska på Alexandras begravning. Du har inte träffat henne på mycket länge, men ni var grannar och lekte varje dag när ni var små. Du har bara bra minnen av henne, så det är sorgligt att hon är död. Hon ringde dig sent en kväll och lät helt påverkad. Hon svamlade om att du skulle komma till Bergtorp eftersom hon inte längre kunde hålla tillbaka någonting. Och något om en viktig bok du måste hitta. Du blev helt förvirrad och sa åt henne att ringa tillbaka när hon var nykter. Vad skulle du ha gjort? Hur skulle du tolkat det? Du har en obehaglig känsla och dåligt samvete nu. Hon dog nästa dag. Men vad skulle du ha kunnat göra?

Elisabeth ringde dig och sa att ni kunde ha en återförening efter begravningen. Ta in på vandrarhem i hembyn över helgen. Kanske dricka några öl och umgås. Du ser fram emot det.

Elisabeth har du inte alls koll på vad hon gör idag. Hon lät trevlig i telefon. När ni var små lekte ni mycket och bodde bredvid varandra. Du kommer ihåg att ni skämtade om att gifta er med varandra när ni blev stora. Pinsamt att komma ihåg idag. Du kan dock inte låta bli att undra hur hon ser ut nu.

Katja minns du också som en busunge som alltid skulle bråka och inte kunde sitta still. Men hon var en bra kompis och den som brukade ta täten i alla lägen, efter Alexandra då. Du såg henne bli gripen för väpnat rån på nyheterna för några år sedan, och vet att hon fick ett fängelsestraff. Du känner dig väldigt osäker på hur du ska hantera det, och vet inte riktigt vad du ska vänta dig när du träffar henne. Det känns lite farligt och obehagligt.

Adam var alltid den tystlåtna nörden som fick stryk av de tuffa killarna. De senaste decennierna har han varit en superkänd fotomodell. Du har inte haft kontakt med honom, men har sett honom på en massa bilder. Du har t. o. m. det senaste rakvattnet som han marknadsförde. Det känns helt orealistiskt och du är lite avundsjuk på honom. Fast han har ju säkert blivit helt ytlig och nerknarkad av kändisskapet, det vet man ju allt hur det blir. Han är dock sjukt snygg på alla bilder, dina händer blir helt svettiga när du tänker på det.

Maria var sådär lillgammal. Hennes pappa var präst och hon var jättekristen. Du är säker på att hon har blivit präst idag, precis som hon och hennes föräldrar ville. Du kan se henne som lyckligt gift, med barn och jobb på något församlingshem. Hon var alltid så ansvarsfull och ordentlig, precis som du alltid var.

Adam

Din pappa är historielärare för stora barn och din mamma är lärare för barn med handikapp. De vet allt! Dina föräldrar har förklarat för dig att skolan är viktig, och du tycker att den är jätterolig. Förutom idioterna i klassen som ska hålla på och vara jobbiga. Du försöker göra dig osynlig runtomkring dem. Det är tur att du har dina vänner. Du gillar att läsa och att berätta om saker som du har sett på dokumentärer eller som din pappa har berättat. Du har ett stort vokabulär för din ålder. Du är lite blyg och tystlåten inför personer som du inte känner och tänker gärna igenom saker innan du talar. Du gillar naturen, att sitta under ett träd med en bok en hel eftermiddag. Du vill också bli lärare som vuxen.

Tidigare var du ganska kort för din ålder, men du har börjat växa jättemycket senaste året. Nu är du längre men väldigt spinkig. Har alltid med dig en väska full med grejer som kan vara bra att ha och en bok i handen.

Alexandra bestämmer. Hon är inte lika smart som du men kommer med bra idéer och är rolig.

Katja är din bästa kompis. När idiotkillarna försöker ge sig på dig kommer hon alltid och slår ner dem, även om hon får kvarsittning sen. Du tycker det är lite pinsamt att bli räddad av en tjej, men har sen länge accepterat det, även om du ofta säger att hon inte behöver. Hon har det nog inte så bra hemma. Hon vill aldrig gå hem och det är tydligt att hon är rädd för sin pappa. Hon brukar spendera mycket tid ute eller hemma hos dig. Du vet att hon inte vill prata om det, så det gör ni inte.

Elisabeth är lite som Katja, alltid igång och ska ut på äventyr. Hon är alltid så rolig.

Maria är lite som en vuxen, hon är också smart som du, men jobbig ibland. Hennes pappa är präst. Du brukar låna ut serietidningar och böcker till henne som hon säger hon inte får läsa.

Peter är på många sätt motsatsen till dig – pratsam och äventyrlig. Ibland önskar du att du kunde vara mer som honom istället. Ingen retar honom.

Adam Meijer

I grundskolan var du en blyg nörd men när din familj flyttade i slutet av mellanstadiet fick du en ny chans att vara cool. Så i högstadiet och på gymnasiet var du gothare och idag har du varit på framsidan av alla modetidningar.

Efter gymnasiet började du lite planlöst studera språk, och gjorde modellbilder på en kompis förslag. Du trodde aldrig att det skulle bli något av det men du blev upptäckt av en känd modefotograf som såg stjärnpotential hos dig. Efter det drog allt igång. Du var plötsligt med på framsidan av tidningar, blev känd ute i Europa och bodde perioder både i London, Berlin och Paris. Du har främst gjort reklam för kalsonger, parfym och hudprodukter. Du har umgåtts med stora modepersonligheter, varit på vilda fester och galor. Det kan vara kul men du gillar egentligen mest att ta det lugnt ute i din sommarstuga i naturen och läsa böcker. Nu börjar du snart bli lite gammal inom branschen och lägger mycket tid på att träna, vårda din hud, följa dieter och ta hand om dig. Det måste man ju, även om det tar väldigt mycket energi från dig. Du har på senare tid blivit ganska pressad kring det. Du önskar egentligen att fler kunde se dig som något annat än yta och glamour, och har få riktiga vänner. Du har haft flera relationer, men det har aldrig blivit seriöst trots att du vill ha någon, trappa ner och skaffa barn. Idag har du en stor lägenhet i Stockholm, en i Berlin samt en stor sommarstuga i Norrland som du älskar att besöka. Du tror den är hemsökt av några gamla spöken, men du har inget problem med det och de gör dig inget ont.

Karaktär: De flesta lägger inte märke till din personlighet, men vill ändå hänga runt dig och hålla med om vad du säger. Du är så van vid uppmärksamhet att du knappt tänker på den längre, men om den upphörde skulle du sakna den mycket mer än du erkänner. Du är van vid att prata med kändisar och människor inom modebranschen, och eftersom du nuförtiden gör det på automatik kan du ge ett divigt, verklighetsfrånvänt intryck till andra. Men det är en yta, under den är du fortfarande tillbakadragen och vill mest syssla med din grej ifred. Du har vid flera tillfällen sett spöken men tar det ganska lugnt. Det är inte lönt att göra en stor affär av sådana saker, utan är bara bättre att avdramatisera det. Du är fortfarande väldigt allmänbildad och har kunskaper inom de mest oväntade ämnen.

Utseende: En väldigt attraktiv och vältränad man som man inte kan tro närmar sig medelåldern. Lång, bredaxlad och solbränd. Klär sig ofta "casual" i jeans och t-shirt, som egentligen är dyra märkeskläder.

I spelet: Du ska på Alexandras begravning. Du har inte träffat henne på länge, men ni var grannar och lekte nästan varje dag när ni var små. Du har bara bra minnen av henne, så det är sorgligt att hon är död. Du märkte att hon hade ringt dig dagen innan hennes död, men du var inte hemma och såg inte samtalet förrän några dagar senare. Hon hade inte lämnat något meddelande. Det är ganska konstigt och du kan inte riktigt släppa det.

Eli, som hen heter nu, ringde dig och sa att ni kunde ha en återförening efter begravningen. Ta in på vandrarhem i hembyn över helgen. Kanske ta några öl och umgås. Du tycker det låter spännande. Kul att träffa alla igen och se vad de har gjort. Du hoppas bara inte de är avundsjuka, ibland kan folk reagera så. Det är ju massa fin natur där också, så det kan säkert bli avslappning från vardagen. Du har faktiskt träffat **Eli** några gånger i Berlin för flera år sen, då hen också bodde där. Hen var rolig och trevlig precis som när ni var barn. Hen hade bytt namn och uppträdde som drag king. Det ska bli kul att träffa honom, synd att ni tappade kontakten igen.

Peter var alltid en sådan drömmare när ni var små. Han skulle alltid ut och utforska och hitta på lekar. Han drömde om att bli konstnär. Du vet inte alls vad han gör nu, men är säker på att det är något kreativt och spännande.

Katja var något av en ledare och var den som tog initiativ till saker. Hon var också en bråkstake,

fast beskyddande mot sina vänner. När de tuffa killarna i skolan försökte slå eller reta dig för att du var en tönt kom hon alltid och började skrika och slåss med dem. Det var pinsamt att bli skyddad av en tjej, men du lärde dig att leva med det. Du har ingen aning om vad hon gör idag, men vill gärna träffa henne.

Maria var alltid lillgammal och ordentlig. Hennes pappa var präst och hon pekade gärna ut när folk gjorde fel och sa alltid att hon också skulle bli präst. Du vet inte heller vad det blev av henne. Du har ju bott så mycket utomlands att det har varit helt omöjligt att hålla koll på folk!

Katja

Det är inte kul att vara hemma. Varje kväll börjar dina föräldrar dricka och blir jobbiga. Du försöker alltid komma hem tyst och inte dra på dig någon uppmärksamhet. Om du gör det kan pappa bli arg och ge dig en örfil, nypa dig eller ibland värre saker. Ibland slår han din mamma också. Då vill du bara därifrån. Du spenderar så mycket tid du kan hemifrån, tillsammans med dina kompisar. Du försöker ofta sova över hos någon av dem, eller äta hemma hos dem. Ofta försöker du övertyga dina vänner att vara ute så sent som möjligt, eftersom du själv inte vill gå hem. Och dina föräldrar bryr sig inte vilken tid du kommer hem. Är du ute riktigt sent kan de ha somnat. Du är väldigt lojal till dina vänner och ser till att inget händer dem. Du gillar att vara i skolan, men lektionerna är jättetråkiga. Du har svårt att sitta still. Ofta blir du också arg på saker, eller egentligen är du arg hela tiden men du gillar när du kan hitta en anledning att agera på det. Ibland muckar du gräl med andra, och har råkat illa ut när det har varit med de som är större än du. Du är bra på att dölja blåmärken och skador, och vill inte att någon ska veta hur det är hemma. Du är entusiastisk mot dina vänner och tar ofta initiativ till att hitta på saker.

Du är ganska lång och stor för din ålder. Du har långt hår som hade behövt klippas. Har rätt slitna kläder och brukar ofta ha långärmat eller jacka på dig även inomhus.

Alexandra är er ledare, utom de dagar då det är du. Hon har ofta bättre idéer än dig till att hitta på saker. Du respekterar henne verkligen och spenderar mycket tid hos hennes föräldrar.

Elisabeth påminner lite om dig, men hennes föräldrar är snälla. Hon är inte sådär jobbigt tjejig som andra flickor i skolan, utan gillar också att stoja och gå på äventyr. Ni brukar snacka skit om de fina flickorna i klassen och ibland hitta på hyss mot dem.

Maria är väl okej, även om hon alltid ska vara sådär fin i kanten, jobbig och försöka låta som en vuxen. Hade hon inte varit din kompis hade du nog avskytt henne.

Adam är en nörd som alltid ska läsa och ta skolan sådär seriöst. Men du gillar honom, han bor bredvid dig och verkar ha fattat hur det egentligen är hemma. Fast han pratar som tur är aldrig om det, men brukar ofta låta dig följa med honom hem. Ibland försöker killarna i klassen reta eller slå honom och då är du där och försvarar honom. Du har fått kvarsittning för att ha hamnat i slagsmål för det flera gånger, men det är värt det. Han är din vän, även om han ibland ber dig låta bli.

Peter är rolig och påhittig, men hans föräldrar verkar inte gilla att du är hemma hos honom.

Katja Vennberg

Din uppväxt var ju som den var. Ni flyttade i slutet av mellanstadiet eftersom ni inte längre hade råd med huset. Saker blev inte direkt bättre för att ni plötsligt bodde i en liten lägenhet. I gymnasiet kom du i s. k. dåligt sällskap och hamnade i en spiral av drogmissbruk och kriminalitet. Du hamnade efter hand i tyngre kriminalitet, gjorde inbrott och snodde bilar. Efter hand började du också begå rån och skadade vid flera tillfällen personer när du var desperat och nervös. Den onda cirkeln varade i år efter år. Du bodde aldrig länge på samma ställe. Ibland hade du pengar, men det varade aldrig. När du och några andra rånade en guldsmedsbutik blev ni gripna, även om rånet urartade med skottskadade bland både er och poliserna. Du vittnade mot de andra och fick ditt straff mildrat till fem år. I fängelset fick du rehabilitering och lyckades äntligen ta dig ur skiten. Du insåg att du slösat bort ditt liv och ville starta om på nytt. Du har varit ute ur fängelset ungefär ett halvår, har tagit busskörkort och arbetar som busschaufför i Arvika, där du lever under skyddad identitet. Nu vill du hålla dig ren och ordna upp ditt liv, och är försiktigt positiv.

Karaktär: Du vet att du har gjort dåliga val i livet och är tacksam över att du har fått en andra chans. Du är försiktigt positiv över din tillvaro, även om du knappast är nöjd med den. Du har alltid varit otålig, arg och snabb till våld men går i terapi för att hjälpa dig att hantera det. Du vet att det är bäst att lägga det förflutna bakom sig och att det är lätt att falla tillbaka i gamla vanor. Du kommer hela tiden på dig själv med att reagera som om du vore kriminell eller kvar i fängelset: ifrågasätta folks motiv, försöka visa dig hård och farlig, irriterar dig på när folk litar för enkelt och är naiva nog att inte se efter sina ägodelar ordentligt. Det är inte lätt att återanpassa sig till världen utanför. Du är en cynisk och bitter person som verkligen försöker förändra dig och se till framtiden.

Utseende: Du är en rätt vältränad kvinna med härjat utseende. Din ålder syns tydligt och man kan nästan tro att du är äldre. Du har mörkt hår i en hästsvans, ganska utmärslat ansikte och hård blick. Du har billiga och praktiska kläder. Inget nonsens, även om du varit tvungen att skaffa mer formella kläder till just begravningen.

I spelet: Du ska på Alexandras begravning. Ni lekte varje dag när ni var små och hon ringde dig flera gånger i fängelset och pratade. Hon var ganska tystlåten om sitt eget liv, men du vet att hon bodde kvar på orten och arbetade på biblioteket där. Du har många bra minnen av henne och är verkligen ledsen att hon är död. Hon var den enda som hörde av sig.

Elisabeth ringde dig och sa att ni kunde ha en återförening efter begravningen. Ta in på vandrarhem i hembyn över helgen. Ta några öl och umgås. Du kände dig lite tveksam först eftersom du skäms över ditt liv, men kom fort fram till att du inte bara kan gömma dig för det. Du vill gärna träffa alla igen. Det är en koppling till tiden innan allt blev skit. Kanske kan ni återknyta kontakter och bli vänner igen. Det vill du gärna.

Peter har säkert blivit någon slags konstnärstyp, han var ju verkligen den typen.

Elisabeth och du hängde mycket ihop och du hoppas att det har gått bra för henne. Du har svårt att tänka dig vad hon kan ha blivit.

Maria är säkert präst idag, eller så har hon blivit hemmafru åt något svin någonstans. Du hoppas för hennes skull att hon inte är lika skenhelig som när hon var liten.

Adam var din bästa kompis när ni var små. Utan honom skulle saker säkert gått åt helvete långt innan de gjorde. Du har tänkt mycket på honom. Efter att du kom ut ur fängelset kollade du upp honom och insåg att han har blivit en välkänd modell! Adam, av alla personer! Du har fortfarande svårt att smälta informationen och har inte vågat kontakta honom, förrän nu.

Elisabeth

Dina föräldrar är borta ganska mycket, din mamma jobbar på sjukhus i en annan stad och din pappa har nattsiftet som säkerhetsvakt. Du och din bror Erik, som är två år äldre, spenderar mycket tid på egen hand. Du är självständig och bra på att ta hand om dig utan vuxna. Därför har du också sett massa filmer och program som egentligen är till för större barn och som du aldrig skulle få lov till. Du önskar att dina föräldrar vore mer hemma, men mest att de slutade vara så orättvisa. De ska alltid förmana dig att hålla dig ren och fin och inte stoja så mycket, men säger aldrig något sånt till Erik. Du önskar ofta att du vore kille eftersom de verkar ha det så mycket enklare, men mest för att du inte känner dig som en tjej.

Du är intelligent och har det egentligen lätt i skolan, men har svårt att sitta still. Du gillar att leka i skogen, leka riddare och Star Wars tillsammans med dina vänner. Du gillar också att hitta på hyss, driva med folk och drar ofta massa skämt. Ibland kan du nästan vara lite elak, men inte mot dina kompisar. Du är också nyfiken och gillar att undersöka saker.

Du är ganska kort för din ålder och har alltid skrubbsår och gräsfläckar på kläderna.

Alexandra är den som bestämmer, hon kommer med bra förslag och tillsammans med Katja brukar ni tre ofta hitta på hyss mot de andra tjejerna i skolan, som snackar massa skit om er. **Katja** är för övrigt lik dig, fast hon slåss en del och vågar saker som du inte skulle. Du försöker ibland tävla med henne. Hon är också mycket ute, och verkar verkligen hata att vara hemma. Du vet inte varför, hon vill inte prata om det.

Peter bor i huset bredvid dig och ni är bästisar. Han är jätterolig och har alltid massa leksaker. Det är dock lite pinsamt att vara hemma hos honom eftersom hans föräldrar ska alltid lägga sig i och pratar om att ni kommer gifta er. Det är jättepinsamt.

Adam är tystlåten och sitter alltid med en bok. Han är smart även om han kan vara lite tråkig.

Maria är också lite tråkig, och är mer som dina föräldrar önskar att du var. Hon ska alltid förmana och vara rädd om sina kläder. Och prata om gud, eftersom hennes pappa är präst. Men hon är ändå rätt kul, man måste bara tjata lite på henne.

Eli Wik

Du bytte namn till Eli för några år sedan. Du och dina föräldrar flyttade till en annan liten håla när du började högstadiet, och där blev du ganska ensam och utfrust. Du kände dig inte riktigt bekväm i könsrollen som förväntades av dig och funderade mycket på det. I slutet av tonåren flyttade du till Berlin, bodde i kollektiv och arbetade på dagarna på ett kafé och på kvällen som performer i en burleskshow. Du återvände till Sverige sex år senare och pluggade journalistisk. Idag arbetar du som frilansande journalist. Du skriver mycket politiska artiklar och engagerar dig i frågor som rör jämställdhet och queerfrågor, men som frilansare får man tyvärr ofta nöja sig med att rapportera om festivaler i små byar och annat mindre spännande. Du håller även föreläsningar på skolor och arbetsplatser om HBTQ+ och gör också en del stand-up, men har aldrig slagit igenom stort med det. Du är idag performanceartist i en drag king-grupp i Stockholm. Din ekonomi går att leva på. Politiskt är du vänster, vill förändra världen och drar dig inte för att prata om det med folk. Du gillar att provocera och försöka få folk att tänka normkritiskt. Du har rest ganska mycket i världen och bor numera i Stockholm. Du har ett rätt stelt förhållande till din familj som inte riktigt har kunnat acceptera dig. Du har många vänner och ett rikt socialt liv i Stockholm, och skäms absolut inte för vem du är. Du identifierar dig som ickebinär pansexuell och är idag singel efter två längre förhållanden.

Karaktär: Du är smart, utåtriktad, högljudd och hamnar alltid i centrum. Du säger vad du tycker, tar plats och är väldigt rolig. Du gillar att träffa folk, skaffa nya vänner och flirtar gärna. Du har normalt problem med inskränkta typer på små orter. När någon säger något korkat kommer du alltid med förödmjukande och kvicka kommentarer och försöker tillintetgöra dem, tyvärr fungerar det ju inte alltid och det kommer ibland till heta argument och verkliga bråk. Du pratar gärna om politik och viktiga ämnen även med folk som du inte känner så väl. Du är också en hipster som gärna pratar om häftiga saker i Berlin, resor till obskyra platser och autenticitet, ibland kan det bli lite långrandigt.

Utseende: Du brukar klä dig i jeans med hängslen, skjorta eller rolig t-shirt och ibland sjal och hatt i hipsterstil. Du har flera tatueringar som alla har en personlig betydelse för dig. På begravningar och andra tillfällen med formell klädsel brukar du bära kostym.

I spelet: Du ska på Alexandras begravning. Du har inte träffat henne på mycket länge, men ni var grannar och lekte varje dag när ni var små. Du har bara bra minnen av henne, så det är sorgligt att hon är död. Hon ringde dig sent en kväll och lät berusad. Hon svamlade om att du skulle gå hem till henne och ta hennes bok. Något om att hon inte kunde göra det längre, det var lite oklart vad exakt. Du försökte få henne att lugna sig och förklara, men hon lade på. Några dagar senare fick du reda på att hon dött av naturliga orsaker. Du bestämde dig för att ordna en återförening och tog reda på allas kontaktuppgifter. Du har ringt alla och sagt att ni kan ta in på vandrarhem i hembyn över helgen. Ta några öl och umgås. Det låter som ett bra tillfälle återuppleva gamla minnen, se vad som blivit av alla. Så kan du fråga lite om de känner till vad Alexandra sysslade med. Telefonsamtalet har lämnat dig med en massa frågor och du vill reda ut det innan du kan gå vidare. Du hoppas bara att ingen har gått och blivit Sverigedemokrat eller något annat idiotiskt.

Peter bodde bredvid dig när ni var små och ni spenderade mycket tid ihop. Du ser fram emot att se vad som blivit av honom. Han var alltid rolig, framåt och så konstnärlig.

Du träffade **Adam** när du bodde i Berlin. Han bodde också där och höll på att slå igenom som modell. Det var helt oväntat men kul och ni umgicks en del. Efter det blev han ännu mer känd, och du hoppas att det inte har stigit honom åt huvudet.

Du är en aning skeptisk mot att träffa **Maria**, när ni var små var hon alltid så religiös och konservativ. Hon är säkert kristdemokrat och hemsk idag. Samtidigt tycker du retroaktivt synd om

henne, allt var ju hennes föräldrars fel!

Katja vet du inte vad det har blivit av. Ni var ganska lika, fast hon verkade ju inte ha det bra hemma, som du har insett mer som vuxen. Det var svårt att få tag i hennes nummer, hon verkar leva under skyddad identitet. Du vet inte varför.

Maria

Din pappa är präst och din mamma jobbar med folk som har det svårt. Ni har varit präster i många generationer. Du har inga syskon, även om du vet att dina föräldrar önskar det. Kvinnor kanske kommer kunna bli präster snart och då tänker du bli det! Du brukar hjälpa till på församlingshemmet. Du och din mamma brukar baka och pyssla mycket ihop, men du är bästa vän med dina grannar. Dina föräldrar gillar det inte riktigt eftersom det både är killar och busiga tjejer, men de har accepterat det. Mamma brukar säga åt dig att inte smutsa ner dina kläder och stoja. Du brukar förmana dina vänner att ta det lugnt, men du vill samtidigt ut på äventyr med dem och efter lite övertalning följer du alltid med. Det är ju roligt, och dina föräldrar behöver inte veta allt.

Du är lillgammal och ansvarstagande. Säger ofta till folk hur saker ska vara och förmanar dem. Tar ibland upp Gud och Jesus, men på en tioårings sätt. Du gillar dina vänner och vill innerst inne vara äventyrlig som dem, men säger att du bara umgås med dem för att hålla koll så de inte gör något dumt eller skadar sig.

Du har alltid väldigt flickiga lite gammaldags klänningar och sandaler.

Alexandra är gruppens ledare. Hon är rättvis och snäll trots att hon är så busig. Hon kommer med de bästa idéerna.

Peter kommer också med de bästa idéerna. Han är alltid jätterolig och ritar fina bilder. Fast din pappa brukar säga dumma saker om hans familj, t ex att de är ockrare, fast du vet inte vad det betyder.

Katja och **Elisabeth** är precis som två pojkar! De busar och stojar. Din mamma gillar inte dem, men säger att de nog kommer ändra sig när de blir äldre och inga killar vill ha dem.

Adam sitter alltid och läser en massa. Du tycker att han är smart och mer mogen än de andra. Han brukar låna serietidningar och böcker till dig som du inte visar för dina föräldrar.

Maria Lundmark

När du skulle börja i högstadiet blev din pappa placerad i en annan församling, och ni flyttade. Du växte upp och började utbilda dig som präst, som du alltid hade trott att du ville. Men när du blev äldre märkte du att du trodde mindre och mindre på kristendomen, och på gud i allmänhet. Men prästyrket var tradition i familjen, och dina föräldrar fick ju bara dig. Du kände hur det tyngde dig, hur förväntningarna på dig och hur du skulle vara var kvävande, tills du samma år som du skulle prästvigas fick en livskris. Du hoppade av, spenderade ett tag med att resa och festa hårt, försökte ta igen vad du tyckte var förlorad tid. Du testade på alla möjliga saker. Ett tag var du wicca. Du spelade bas och skrev texter i ett väldigt dåligt black metal-band. Du upptäckte fetischer och intresserade dig för kinky sex. Dina föräldrar blev mycket besvikna på allt det här, men du var besviken på deras inskränkta konservatism. Er relation har aldrig blivit bra igen.

Efter ett tag pluggade du vidare och lyckades bli forskare inom religionsvetenskap vid Uppsala universitet. Du har studerat olika nyandliga grupper och sekter. Det är som att någonting inom dig driver dig att söka efter något genuint, något högre som du faktiskt kan tro på, men du skulle aldrig våga erkänna det högt för någon. Du har i vilket fall inte funnit det. Idag är du sambo med Samuel, ni träffades när du intervjuade medlemmar i Church of Satan. Ni har börjat fundera på att skaffa barn, men det får bli först om något år, och du vet inte säkert om du vill.

Karaktär: Du ger ibland ett svårt och intensivt intryck. Du är mycket allmänbildad och beläst inom flera ämnen. Har rätt höga tankar om dig själv, och kan verka dryg och mästrande ibland när du ska visa upp dina kunskaper. Nyfiken och intresserad av nya saker, särskilt av sånt som är lite makabert och provokativt. Då och då kommer ett tungsinne över dig, du känner att något fattas, den där säkerheten i tron du hade på att det fanns något mer än det här.

I spelet: Du ska på Alexandras begravning. Du har inte träffat henne på mycket länge, men ni var grannar och lekte nästan varje dag när ni var små. Du har bara bra minnen av henne, det är sorgligt att hon är död. Du märkte att hon hade ringt dig dagen innan sin död, men du var på en konsert och missade samtalet. Hon hade inte lämnat något meddelande. När du ringde upp svarade ingen. Det är ganska konstigt och du funderar över det.

Elisabeth ringde dig och sa att ni kunde ha en återförening efter begravningen. Ta in på vandrarhem i hembyn över helgen. Ta några öl och umgås. Det känns pinsamt och jobbigt att deras minnen av dig är när du var lillgammal och jättekristen. Helt ärligt funderade du på att inte komma, men i slutändan tyckte du det skulle bli spännande att se vad det blivit av alla, och det där samtalet från Alexandra gnager på dig. Om du inte hade kommit så hade du bara gått och grubblat över det sen.

Katja läste du om i tidningen för några år sedan, hon hade varit med och rånat ett ställe och hamnade i fängelse. Du tycker det ska bli spännande att träffa henne. Du är intresserad av true crime.

Adam har tydligen blivit en supermodell. Du har sett honom på reklam ibland. Det känns helt absurt. Så oerhört ytligt!

Peter var alltid en drömmare, du väntar dig att han är konstnär, barnpedagog eller något liknande flummigt.

Elisabeth har du inte heller någon aning om. Hon lät trevlig i telefon. Du hoppas att hon inte har förändrats alltför mycket, för såhär i efterhand var hon nog ganska rolig.

Handouts - Viskningar

Peter

Gunilla och Sara kan återvända till dig. De kommer älska dig och aldrig lämna dig igen. Marianne också. Varför välja en? Finns där någon annan som du också önskar dig..?

Eli

Du kan bli partiledare. Statsminister. Du skulle vara karismatisk, de skulle lyssna på dig. Du kan få makt att förändra, även om den demokratiska vägen inte fungerar. Du vet bättre än massan. Det skulle vara bättre så.

Adam

Du kan vara såhär för alltid. Ingen oro för åldrande eller förfall. De kommer att se ditt sanna jag, beundra dig, dyrka dig, både ditt yttre och inre.

Katja

Du kan få pengar, säkerhet. Aldrig igen känna klumpen i magen över det. Du kan skänka till alla de som du skadat. Och förtjänar inte många också din hämnd? Alla som gjort dig ont? De kan få betala. Rättvisa kan släppas.

Maria

Du kan få kunskapen som du alltid har sökt efter. Du kan få förmågor bortom det världsliga - verklig magi, verklig makt. En närvaro som alltid är med dig, och skänker förtröstan, fast utan att kväva dig med synd och straff.