

Introduktion

Elden sprakade hemtrevligt i den öppna spisen. Vårdshuset *Eldflugan* var fyllt till bristningsgränsen med människor, något som var ovanligt för den tidiga timmen. Sorlet låg som en matta över det tidvis rökfyllda rummet men ändå var stämningen tryckt.

Smeder, bönder, skökor och andra sökte sig allt tidigare under dagen till inrättningar som denna. Vid en del bord spelades det tärning. Insatserna var aldrig speciellt höga i dessa tider.

Främlingar satt eller stod vid sidan om, oftast djupt försjunkna i tankar eller i ölstopet. Invånarna i *Merona* verkade vara mer främlingsfientliga än vanligt. Resenärer och pilgrimer brukade annars tas emot med öppna armar så länge de hade en välfylld penningpung – men inte i dessa bistra tider.

Gobelängerna som prydde väggarna borde vara mer färggranna vid den här tiden på året – skörden skulle ju snart tas in. När den väl var inne brukade man ha karneval i *Merona* – men inte i år. Gobelängerna var tjocka för att hålla värmen inne och de flesta fönstren var förseglade på ett eller annat vis. Alla i *Merona* gjorde allt för att stänga ute verkligheten ty den var ju näst intill överklig och hade varit så den senaste veckan. Skördarna hade gått förlorade och med dem hela familjer av bönder vars liv berodde på skördarna. Båtar klarade inte av den grova sjön och landsvägen hade blivit oframkomlig för en och en halv vecka sen. De bönder som flytt sina gårdar hade antingen gått under eller anlänt till ett lamslaget *Merona*. Året hade bara blivit värre och värre. Somliga hävdade att den yttersta tiden var kommen.

Närhelst någon anlände till *Eldflugan* slogs dörrarna upp på vid gavel av vinden och snön yrde in. Över vindens tjut kunde man höra de gäster som satt närmast dörren svära över vädret och den nyanlände.

Orvandir, Eldflugans värd, skakade på huvudet när de nyanlända snubblade in från ovädret utanför. Han strök handen över sin kala hjässa och försökte minnas senaste gången det snöade i *Merona* – det måste vara snart tio år sen. Men då var det under vinterhalvåret och snön låg kvar i högst en dag.

Han skakade på huvudet igen och drog sig till minnes vad han hört en gäst säga tidigare under kvällen – *Det vilar en förbannelse över Merona*.

Om Rolemaster, rollpersonerna och äventyret

Först och främst vill jag tacka er för att ni har valt att spela Rolemaster på SnöKon.

Jag hoppas att ni också har förståelse för de regelförenklingar jag gjort. Orsaken är att ett konventsäventyr är tidsbegränsat – vilket varje insatt vet att RM inte är. Trots allt är det ju så att regler används när man inte kan lösa en situation med interaktivt agerande spelledare och spelare emellan.

The Cursed City är första äventyret i en kampanj under samlingsnamnet ”The Elemental War Saga”. Min förhoppning är att de lag som spelar detta äventyr även kommer att spela de andra i kampanjen då detta nästan kommer att vara ett krav för att kunna delta i den sista delen (låååååå fram i tiden!).

Till er som aldrig har spelat RM eller MERP tidigare vill jag säga att RM har ett rykte om sig att ha tabeller och regler för allt som är möjligt och omöjligt och ett flertal situationer till. Detta är delvis sant. Jag har skapat äventyret med tanke på de som spelar RM för första gången och har därför lagt stor vikt vid rollspelandet och låtit regelkomplexet ha en underordnad roll.

Den information om rollpersonerna som medföljer detta brev är tänkt att råda er i er fördelning av rollerna. Den informationen är alltså öppen för alla spelare. De kompletta rollpersonerna kommer ni att få i början av spelsessionen.

Som det ser ut idag kommer det att bli jag och eventuellt en person till som spelleder alla RM-sessioner på SnöKon.

PS. För eventuella frågor kan jag nås på 090-11 65 90. Tack för det Telia! **DS.**

Pontus Bylund
Konstruktör

Om rollpersonerna

Information öppen för alla spelare

Broder "Munter"

"Munter" är en man någonstans mellan 30 och 40 år. Han är drygt 180 cm lång och väger över 100 kilo. Han har en imponerande kroppshydda och påminner lite om en björn till kroppshållning och form. Han har en något vildvuxen munkfrisyr med flint i mitten och skäggstubb. Hans näsa är stor och hans bruna ögon skelar lite. Han har en mörk djup stämma men tenderar att sluddra ibland och när han talar kan man inte undgå att känna gårdagens billiga vin i hans andedräkt.

Hans bullrande skratt skapar krusningar i varenda mugg, stop och krus på hela tavernan. Han sjunger hellre än bra och uppskattar mat i alla dess former. Trots detta frodiga och muntra yttre tycks aldrig skrattet eller leendet nå hans ögon för någon längre tid.

Vad är det som "Munter" bär på som inte ens hans präktiga kroppshydda klarar av?

Grimion

Grimion är endast 16 år och har just fått sina första fjun på kinden. Han är drygt 175 cm lång och väger 65 kilo. Han går med ständigt sänkt huvud och ler aldrig. Hans bruna hår var kortklippt men nu når luggen hans melerade ögon. När han talar stammar han och verkar minst sagt vilsen. På hans högra ringfinger har han en guldring som verkar något för stor. Vad är det som tynger honom och varför fingrar han ständigt på guldringen?

Reim Jorhok

Reim ser ut att vara nästan 30 år gammal. Han är drygt 190 cm lång och väger 95 kilo. Han går med bestämda steg och rak rygg. Hans skarpa drag viskar om ädelt blod men hans brutna näsa talar ett annat språk. Ingenting undgår hans hökliska blå ögon. Hans mörkblonda hår når hans breda axlar. Han skrattar sällan och när han ler är det ett något skevt leende. Han har ett pregnant ordval och uppträder med viss etikett men ändå bröt någon hans näsa — vem?

Jareth Gai'dar

Jareth är någonstans mellan 20 och 30 år. Han är 180 cm lång och väger drygt 70 kilo. Hans rödblonda hår når nästan axlarna. Hans ansikte pryds av ett kort helskägg. Hans blågröna ögon har en forskande blick som folk antingen finner oförsämd eller utmanande. Hans högra hand saknar lill- och ringfinger men detta

faktum verkar inte hämma honom överhuvudtaget. Han ger ett självsäkert intryck om än något otåligt som om han ständigt var på väg någonstans. Vad eller vem söker han?

Asandir

Asandir är 35 år gammal och verkar ha använt dessa år väl. Han är nästan 180 cm lång och väger 80 kg. Hans svarta hår är kortklippt och han är välrakad. Hans stämma är kraftig och melodisk. Hans blå ögon har charmat fler än någon annans. Under sina år som kringresande bard har han lärt sig språk, seder & bruk etc. Detta är något som han gärna berättar om när han inte sjunger och spelar. Tyvärr är han lite halt på sitt högra ben – något som han hävdar är en gammal dansskada från hans vildare ungdom.