

Narsissus Plutt

Lika vacker som alltid. Han svepte bort ett hårstrå som landat på den blå linnekappan. Han stod som vanligt och tittade sig i spegeln.

Det är för väl att det här uppdraget snart är slut, sade han till sig själv. Anställnings villkoren är okej, men vem kan trivas med att bo under bar himmel, kallt och blött. Usch!! Det är märkvärdigt att gamle Anklaffus inte kan ta sitt förnuft till fånga och bo i ett slott som alla andra magiker man har hört talas om. Och inte flänga runt på landsbygden som en landstrykare. Men lönen är godkänd, två guldmynt om dagen och alla utgifter betalda. Hade jag bara inte varit tvungen att ta ut större delen i förskott för att lösa mina gamla spelskulder! Attans att man alltid har sån otur vid spelbordet, men det vänder sig nog. Ingen kan förlora för evigt. Just ja, jag måste undersöka vad Anklaffus har i sina kistor. Om det kanske inte bara är värdelösa magikerpapper utan också lite silver eller rent av guld eller hopp bortom hopp, juveler. Sluta nu Narsissus, sade han till sig själv, du vet ju att Reklam Anklaffus är en mäktig magiker. Inte någon som blir rånad av en sån som du. Du får allt hitta på nåt annat, någon som är lite enklare att ta pengar ifrån. Men pengar det måste man ha, mycket pengar. För en tryggad ålderdom och lite vackra kläder innan man kommer dit, tänkte han och tittade sig i spegeln. Den vackra näsan, de utsökt formade ögonen, hakan, mustaschen, håret allt så perfekt att han blev tvungen att le åt sig i spegeln. Du är perfekt Narsissus Plutt !! Fan, du måste glömma det där Plutt och din löjliga skomakare till far som gett dig detta fåniga namn. Han mindes med en rysning hur de hade skrikit Skrutt Plutt åt honom hemma i byn. Hade inte far varit skomakare utan greve i stället hade allt varit bra. Han sköt undan tankarna på det förgångna, då det plötsligt hördes steg i trappan. Han tog spegeln, la in den under halmmadrassen och lade sig hastigt på sängen med armarna nonchalant bakom huvudet. Han hörde hur stegen gick förbi dörren till rummet där han låg, och hur en annan dörr öppnades och stängdes. Skönt att det inte var någon av de tre typerna han delade rummet, jobbet och nästan hela sitt nuvarande liv med. Han sänkte armarna.

Accsan Edankar var den han tyckte bäst om, ja han hade rent av gillat honom om Accsan bara inte kämpat så för att vara en riktig krigare. För riktig krigare det fanns det bara en i det här sällskapet och det var Narsissus Pl.. Narsissus !!!

Accsans bror Raffstan var en riktig knäppgök. Snäll och vänlig, men ack så dum. Hur många gånger hade han inte lurat Raffstan att gå ärenden, hämta ved eller något annat. Detta gjorde även Accsan då och då, trots att det var uppenbart att Accsan gillade sin bror. Altin, den mesige fjanten, utnyttjade dock aldrig Raffstan. Han var väl god eller gillade inte att utnyttja folk eller något annat lika dumt.

- Hatscho: nös han plötsligt. Just det, tänkte han, katten borde kastas i kanalen. Altins urdumma katt hade alltid irriterat honom, men på sista tiden hade han till och med börjat nysa när den var närvarande.

Ja, ja. Det får bli imorgon.

Narsissus Plutts garderob, hans vapen och lite tips till Spelaren

Garderob

Röd filthatt med fjäder
Blå linnekappa, sidenfodrad
Reskappa, brun med huva
Tunika, grön med broderier på bröstet
Tunika grå, att bäras över rustning
Kort jacka, blå med vida ärmar
Linneskjorta vit, krås i halsen
Linneskjorta, vit med brodyr två stycken
Byxor, gröna med broderier
Byxor, bruna
Byxor, blå, vida
Strumpor vita, korta
Strumpor vita, till knät
Strumpor, gröna med röda band, till knät
Skor, svarta, med lädertofsar
Skor, bruna, med spännen
Ridstövlar, bruna
Dessutom en liten kappsäck med underkläder

Vapen och Rustning

Svärd, långt med inläggningar i silver
Dolk med inläggningar i silver
Rustning, glänsande, av små metallplattor
Extra metallplattor om någon blir böjd eller skadad

Övrig personlig utrustning

Väska innehållande:
Parfymflaska
Spegel
Kam

Badsalt

3 guldmynt

Ryggsäck med:

Kniv

Matdon

Elddon

Sovsäck

Vattenflaska

Vinflaska

Tärningar, i påse

Putsduk

Vapenolja

Tips till Spelaren

Förutom det uppenbara bör nämnas att Narsissus är pratsam, gärna vill få sin vilja igenom och ibland talar fortare än han tänker.

Övrigt

Alignment : Chaotic

Class : Fighter

Level : 1

Race : Human

Age : 24

Religion : None

Armor Class : 4

Hit Points : 14

Str : 18 To hit +1 Dam +2

Int : 13 No comment.

Wis : 12 -"-

Dex : 14 -"-

Con : 18 Har hälsan.

Cha : 12 Utseendet är inte allt.

Altin Snemeg

Det var kväll. Altin stod på bakgården till värdshuset där de tagit in för en vecka sedan. Det var mörkt. Han höjde sina händer till bön.

- Bäste Alther! Ännu en dag har gått utan att din ödmjuka tjänare har kunnat finna något spår efter den man du skickat mig att söka. Låt mig inte förtröttnas, utan när jag vaknar i morgon skall jag med förnyad energi kasta mig ut i sökandet. Jag har i dag, som alla dagar ; sökt kunskap om världen ; inte följt överheten ; verkat för en värld där ingen är över någon annan. Jag tackar och prisar dig för den kraft du givit mig idag, som alla dagar. Jag ber dig dock att i morgon ge mig något bättre än Resist Cold, ty vintern är långt ifrån här ännu. Aalther.

Han sänkte inte genast händerna utan stod kvar en stund.

Nej, inte heller idag har jag lyckats vinna framgång i mitt sökande, tänkte han. Jag undrar verkligen om det finns någon människa i den här staden som har en stjärna i bröstet. Jag undrar hur den stjärnan skulle se ut i så fall? Tänk om det inte finns någon som har en stjärna inristad i bröstet !! Sluta nu, förmanade han sig. Det är klart det finns det. Tvivla inte på Alther, Alther finns Överallt, Alther finns Alltid, Alther är Styrka. Detta upprepade han för sig själv några gånger liksom för att repa mod. Även i morgon får du smyga fram till folk och titta dem under skjortan, ställa konstiga frågor och i allmänhet bete dig underligt. Men, sa han till sig själv, en Althers tjänare får utstå mycket...

Just som han vände sig för att gå in i värdshuset så kände han något som strök sig mot hans ben.

- Tamtam, sa han då han böjde sig ner och klappade katten, du är min enda vän.

Ja, tänkte han, inte kan man kalla mitt resällskap för vänner.

Recklam Anklaffus en magiker som åker land och rike runt för att fylla på sitt förråd av magic components innan han blir för gammal. En vänlig själ. Visst är han karg till sättet, men ändå sympatisk på nåt sätt. Dessutom får jag resa land och rike runt, helt i linje med mitt religiösa uppdrag, och dessutom få betalt.

Narsissus, en självgod stridsman utan annat än pengar och kvinnor i huvudet.

Accsan Edankar också stridsman, han har visst stridit mycket som legosoldat. Han är en riktig kvinnotjusare. Kanske skulle jag kunna lära mig något av honom.

Och hans bror Raffstan - en dummerjöns. De driver ju med honom dagarna i ända. Man kan ju verkligen fråga sig var han har hittat den fina rustningen han har på sig. Förmodligen har han väl fått den av någon senil gammal riddare. Dummerjönsen skall visst föreställa stigfinnare, men det har han inte lyckats så bra med. Undrar vad det är för typ egentligen?

- Nej du, Tamtam. Du kommer nog att vara min enda vän i fortsättningen också, sade han när han gick tillbaka in i stugvärmen.

Altins utrustning, hans spells och lite tips till Spelaren

Utrustning

Reskläder, slitna
Kläder, fina
Prästkappa, nästan oanvänd
Stövlar
Skor
Underkläder
Ryggsäck
Rökelse
Holy symbol
Flaska med vigvatten
Bönbok, som han kopierat
Matdon
Elddon
Kniv
Sovsäck
Vattenflaska
Tvål !!!!!
Skrivdon
Papper

Vapen och rustning

Krigshammare, enhands
Ringbrynja
Sköld

Spells

Alther har för vana att sällan ge sina anhängare de spells de ber om, för att de inte för mycket skall lita på hans kraft. Därför är hans präster försiktiga i sin användning av spells. Efter att flera gånger fått Resist Cold har Altin nu :
Level 1

Command

Cure Light Wounds
Cure Light Wounds
Light
Light
Level 2
Speak with Animals
Speak with Animals
Hold Person

Tips till Spelaren

Altin drivs av inre längtan att hitta kultens nya överstepräst. Altin tror att översteprästen finns i staden, annars hade inte Alther visat honom hit som genom ett under. Altin är vetenskapligt lagd. Han pratar mycket och ofta med många "fina" ord.

Övrigt

Alignment : Chaotic Neutral
Class : Cleric
Level : 4
Race : Human
Age : 27
Religion : Altherionism
Armor Class : 4
Hit Points : 25
Str : 12 No comment.
Int : 13 -"
Wis : 15 Bättre än snittet.
Dex : 12 No comment.
Con : 12 -"
Cha : 12 -"

Raffstans Tankar Efter En Lång Dag

I ett hörn på värdshuset satt Raffstan. Han var trött. Stallpojken hade hjälpt honom att laga gruppens vagn. Felet var inte så allvarligt och svårt, så de hade inte behövt anlita en snickare. En sprint i ena hjulet hade ramlat bort, och de hade varit tvungna att lossa hjulet för att kunna slå i en ny.

Det hade dött en person varje natt de sista dagarna och idag hade det proklamerats utgångsförbud efter mörkrets inbrott. Det var inte mycket folk på värdshuset den här dagen.

Raffstan satt och funderade:

Jag undrar varför det är så lite folk här idag?

De kanske är hemma allihopa. Hoppas det inte har hänt dem något. Nej, just det, de är väl rädda för att folk har gått och dött på gatorna den sista tiden. Himla otrevligt att en mördare får gå lös. Det måste vara en mycket otrevlig människa. Han kanske är dum på något sätt. Det kanske till och med är så att han är sjuk eller har ont eller något. Det är i alla fall synd om honom. Fast döda folk är väl att gå lite väl långt. Men det är inget jag behöver bry mig om. Stadsvakten klarar nog det bra. De har nog till och med någon som är speciellt duktig på sådant. Skönt att sånt här händer i en stad i alla fall så att det finns gott om vakter som kan reda ut det. Tänk om det hade hänt uppe i bergen. Då hade de inte funnits några vakter som kunnat reda ut det. Konstigt att de inte har några vakter i bergen som kan undersöka när det händer såna här saker där. Det måste nog vara svårt att få tag i vakter där det inte bor något folk.

Han lutade sig tillbaka då värden kom och ställde för honom hans tredje tallrik mat.

-Tack, sa han. Mat var allt bra gott, tänkte han. Han försökte komma på om det var något han tyckte var roligare. Han hade svårt att komma på något, men rida var nog det som kom tvåa. Gå i skogen tyckte han också var väldigt bra, fast inte på samma sätt. I skogen var det inte så mycket folk som stojade och tjoade. Inte för att folk tjoade så mycket just nu, men ändå. Han tyckte det det var för mycket folk. Tur att min bror är här så jag inte är ensam. Och de andra är ju också trevliga, men de är allt bra konstiga, som den där Altin. Han vårdar ju den där katten som om han inte hade någon annan vän i livet. Han är visst präst också. Jag kanske kunde fråga honom om han vet hur man tar bort vårtor. Det är ju så irriterande med fotvårtor. Han kanske har lärt sig något knep där i klostret eller var det var han hade bott.

Narsissus verkar så påstridig. Han har ju vackra kläder på sig, men han är inte speciellt hjälpsam. Han tror väl att han är något förmer än andra.

Recklam är en konstig prick. Han verkar snäll, även om han är lite butter till sättet. Men jag undrar hur han är under ytan. Den där eldbollen han skickade, det var för hemskt. Alla de stackarna som gick där med sina kors och slog sig själva med piskor. Vad hade de gjort honom. Bror verkade inte bry sig heller, så det var kanske inte så viktigt.

Raffstan Edankars grejor, pryttlar,vapen m.m.

Fördelat på två säckar och en ryggsäck finns följande saker :

Tärningar, tre stycken
Sovsäck
Kastrull, stor
Bryne, till svärd
Kniv till mat
Flinta
Rep, 1 meter
Yxa till ved
Kastrull, liten
Blymynt, 14 stycken
Sko, bra kvalitet
Skjorta, med broderier
Sked i trä
Stål
Bågsträngar, 2 stycken
Betsel
Säck, liten
Vaxljus, avbrutet inrullat i papper
Pilar, 20 stycken i koger
Facklor, två stycken
Sko
Tunika med emblem
Kappa, regntät
Dolk
Tallrik
Guldmynt i påse, 7 stycken
Bälte
Underkläder, diverse
Sko
Snöre
Bok, med guldskrift på Pergament, 3. blad, oskrivna
Stövlar, 1 par
Vattenskin
Penna, i träfodral
Skrin, litet, tomt
Sko, god kvalitet
Bläckhorn, fullt
Kappspänne
Hjälm
Hammare
Kåsa med tillhörande läderrem

Dessutom ligger vanligtvis följande saker i en hög på golvet :

Läderjacka
Sköld
Svärd, långt
Byxor
Läderbyxor
Underkläder
Armskenor
Skjorta
Läderhuva
Kappa
Pilbåge
m.m.

Tips till Spelaren.

Raffstan är hur dum som helst. Han har dåligt minne och är lättövertalad.
Han har svårt att använda sina abilities. Raffstan är dock en trevlig prick och han har lätt för att tala med folk, något som han ofta gör.

Övrigt

Alignment : Lawful Good
Class : Ranger
Level : 6
Race : Human
Age : 32
Religion : None
Armor Class : 5
Hit points : 47
Str : 14 No comment.
Int : 5 Dum.
Wis : 8 Viljesvag, dåligt omdöme.
Dex : 17 Vig och snabb.
Con : 16 Uthållig.
Cha : 17 Charmig, har utseendet för sig.

Accsan Edankar, en man utan hem

1

Maten smakade bra. Han var hungrig. Idag hade han inte gjort något speciellt. Han repeterade dagens händelser för sig själv och försökte komma ihåg om det hänt något onormalt.

Gick upp tidigt och kontrollerade att ingen rört mina saker under natten. De andra sov fortfarande. Lade mig på sängen och väntade på att värden skulle komma och väcka dem. Värden bankade på dörren. De andra vaknade. Låtsades sova som vanligt. Gick ner och åt frukost. Åt långsamt och smakade noga på maten, inga bismaker. Pratade lite med de andra om all dagliga saker. Noterade att Narsissus var välklädd, som vanligt. Altin hade med sig sin katt. De sista dagarna har han börjat bära den med sig överallt, undrar varför. Bror såg frisk ut. Åt mycket, som vanligt. Reklam hade inget uppdrag åt oss, så jag gick ut på marknaden. Hörde hur kungörelse om utegångsförbud lästes upp, intressant. Stadens myndigheter måste väl visa handlingskraft. Men det är uppenbart att de inte vet något. Undrar vad det är egentligen som håller på att hända. Troligen en lustmördare. Det har ju skett ganska slumpvis. Kontrollerade att jag inte var förföljd. Talade med kontaktman på torget, allt verkade normalt. Köpte några äpplen om någon skulle fråga vad jag gjort på torget. Satt resten av dagen på värdshuset, drack och spelade full.

Bra dag, tänkte han. Borde kanske tala lite mer om vapen och sånt.

Till Spelaren

Accsan är assassin. Han låtsas att han är Fighter level 4. Hans nuvarande uppdrag är att vara en vilande spion som blir aktiv i händelse av krig eller liknande. Han jobbar helt självständigt och rapporterar till kontaktmän som han har i varje stad. De skickar meddelandena vidare till hans uppdragsgivare, landet Abuno. Han har hittills inte fått några som helst order via kontaktmännen. Han kan nog inte vänta sig några direkta svar på sina rapporter heller, då det åtminstone tar en vecka för meddelande att färdas fram och tillbaka till Abunos huvudstad. Kontaktmännen brukar vara kunniga om staden. Accsan kontaktar dem av försiktighet bara en gång om dagen.

Han är rå och brutal, se Alignment, och hans enda goda egenskap är att han uppskattar sin bror Raffstan. Detta för att denne tog hand om honom när han var liten. Accsan utnyttjar dock broderns dumhet för att gå ärenden och för att övertala honom om saker som som de har olika åsikt om. Accsan är pratsam. Detta är han dels för att han ÄR pratsam, dels för att tystlåtna personer lätt blir misstänkta i olika sammanhang.

Accsan vet att:

Altin är präst. Vetenskapligt lagd. Har katt.

Accsan Edankar, en man utan hem

2

Narsissus är en klädsnobb och krigare.

Raffstan Accsans bror är en mycket korkad person som behöver lite hjälp ibland, se ovan. Han är stigfinnare.

Recklam Anklaffus är en fåordig magiker som man gör bäst i att lyda. En man i Accsans stil som vill ha resultat, inte ursäkter.

Accsans utrustning och övrig information.

Vapen

Svärd, långt och vackert
Svärd, kort
Sköld, rund
Dolk, med armhölster

andra nyttigheter, inget
gift
Dyrk, liten, oskyldigt
utseende, hänger
vanligtvis i bältet.

Rustning

Ringbrynja, med läder ärmor

Övrig utrustning

Reskläder
Kläder, fina
Stövlar
Skor
Underkläder
Ryggsäck
Matdon
Elddon
Kniv
Sovsäck
Vattenflaska
Rep, 1 meter, tunt
Bok, stor, låst, innehåller
lönnfack med dyrkar och

Övrigt

Alignment : Chaotic Evil
Class : Assassin
Level : 6
Race : Human
Age : 25
Religion : None Available.
Armor Class : 3
Hit Points : 29
Str : 14 No comment.
Int : 13 No comment.
Wis : 11 No comment.
Dex : 17 Vig och snabb.
Con : 15 Har hälsan.
Cha : 15 Har utseendet för
sig.