

# Mammon of Hope - Handouts

1 april 2010

## **Bankiren - Randall Fisher (\$26 000 000)**

Redan som tjugofem var du nöjd med ditt liv. Du hade en god ekonomisk utbildning bakom dig och dina kontakter såg till att jobberbjudandena var många och löftesrika. Vid trettioårsåldern var du lite lagom rik och när du var i slutet av fyrtioårsåldern hittade du den perfekta kvinnan - tjuogoett år ung och med den vackraste kroppen du någonsin sett.

Inte för att hon är perfekt; faktum är att hon kör med dig dagligen och endast bryr sig om dina pengar. Hon insisterar inte bara på ett lyxliv, hon vill ha onödig lyx. Tyvärr har dina löneförhandlingar aldrig gått särskilt bra eftersom du är lite velig.

Faktum är att det var där det hela började. Du lyckades, på grund av något dumt missförstånd med en kund, inte uppfylla kraven för julbonusen ett år. Din fru hade gjort klart vad hon ville ha i julklapp och du hade nickat och lovat. Julbonusen skulle ha finansierat den svindyra presenten, men nu var du plötsligt tvungen att berätta för din fru att... Nej, kanske inte ändå. Du är ändå riktigt duktig på det du gör och i din tjänst som bankir har du mycket ansvar. Det var inte svårt att skrapa ihop pengarna genom att fiffla lite med siffrorna och du tänkte ju ändå betala tillbaka dem igen.

Den julen var din bästa någonsin. Din fru fick allt hon ville och blev som barn på nytt. Det formligen strålade om henne när hon fick nycklarna till sin rosa Cadillac och hela den veckan var ni som nyförälskade igen. Det var då du bestämde dig för att du kanske var värd lite mer pengar på ditt jobb.

Löneförhandlingarna gick inte bättre, men förskingrandet gjorde det. Du arbetade fram ett smidigt och säkert system för det hela och eftersom din bank ändå tjänade så mycket pengar så gjorde ditt extrauttag inte så mycket i totalflödet. Men tyvärr höll det inte i längden. Systemet fungerade visserligen perfekt, men ju mer du matade din fru med det hon ville ha, desto mer skrek hon efter. Till slut började du bli slarvig i det du gjorde. Kanske hoppades du på att få åka fast och kunna rannsaka dina kriminella handlingar, kanske tappade du bara fokus för ett tag.

Maffian som - utan din vetskap - styrde banken tog med dig på en biltur och förklarade precis hur mycket du var skyldig dem. Du bröt ihop totalt och berättade allt. För att få en chans att betala tillbaka skulden gav de dig ett erbjudande: Att gå med i deras team ombord på oceankryssaren "Mammon of Hope" och där kämpa hårt för att vinna de utmaningar som väntar där. Om du vinner blir hela skulden avskriven och du kan påbörja processen att vänja in fru vid ett lite mindre flärdfullt liv. Om du däremot förlorar så... Tja.

## **Lowlife - Jeffery/Debbie Rodriguez (\$13 000)**

Från början till slut har ditt liv varit mer eller mindre sunkigt, med emfas på "mer". Du har aldrig haft några större ambitioner och även om du har drömmar om att leva i lyx så har du aldrig haft drivkraften eller självkontrollen att genomföra det hela. Man kan väl inte direkt säga att du är nöjd med livet du har, men du har någonstans i bakhuvudet ändå accepterat det. Du ogillar konflikter och även om man inte direkt kan kalla dig en moralens väktare så skulle du ha svårt för att trampa på andra för att ta dig framåt - det kan komma tillbaka och bitas senare.

För några veckor sedan försökte du ändock göra något lite mer företagsamt. Du lånade pengar av maffian för att köpa ett parti knark och försökte sälja detta på gatan, men det visade sig att knarklangare är precis lika territoriella som hallickar och du blev rätt snart misshandlad, fråntagen ditt knark och alla dina intjänade knarkpengar, misshandlad och lämnad på gatan. Och nu vill maffian ha tillbaka sina pengar.

Det är en hård värld där de starka styr över de svaga. Du vill gärna bli en av de starka och du har återkommande fantasier om att bada i pengar, omgiven av en mindre armé av snygga villiga kvinnor. Du har insett att de svaga inte har något och de starka har allt, men du har också insett att du är en av de svaga och att du måste bli stark för att kunna ta dig framåt. Det är ingen lätt insikt, du har redan haft den länge och den har hittills inte hjälpt dig framåt alls. Det är svårare att agera som en stark person än man kan tro.

Men du har fått ytterligare en chans. Du har alltid lyckats flyta med näsan strax ovanför ytan och det här verkar inte vara något undantag. Maffian har nämligen någon form av kombinerad lyxkryssning/skuldsaneringsprogram som man kan genomföra. Du behöver bara åka med på en kryssning så kommer dina skulder att helt suddas ut, vilket låter helt okej. Du måste visserligen delta i aktiviteterna ombord för att skulden skall bli avbetald, men åka båt, dricka drinkar och spela lite hasardspel låter inte så svårt. De sa något om mer utförliga instruktioner på båten, men det får du väl helt enkelt se vad det handlar om.

## Affärsmannen - Christian/Samantha Craig (\$12 000 000)

Du är en av dem som har tillräckligt med talang och drivkraft för att kunna skapa ditt perfekta liv, men inte så mycket att ambitionsnivån stör ut det. Visst hade du kunnat slita från nio till fem varje dag och tjäna fruktansvärda summor pengar, visst hade du kunnat tävla med Bill Gates om du bara hade velat, men du lever ett fullgott liv som du har det utan att behöva slava. Du gör mellan fyra och sju stora affärer om året. Varje affär kräver c:a en månads hårt arbete, men landar tillräckligt med vinst för att du skall kunna ha semester resten av tiden - och under denna tid kunna leva i princip precis som du vill.

Du lever ett liv i lyx, men bara lagom lyx. Du köper inte saker bara för nyhetsvärdet eller för coolheten, nej du vill ha funktionella saker. En Lamborghini eller en Königsegg hade du lätt kunnat köpa, men vad skall man med sådana vrålåk inne i stan? En lagom lyxig Lexus räcker gott och väl. Visst kan du lägga ner pengar på lyxprylar, men bra stil behöver faktiskt inte alltid kosta mycket pengar.

Livet var härligt och att en affär inte gick i lås gjorde inte jättemycket. Någon gång måste ju vara den första och du hade ingen särskild tidsfrist att hålla. När nästa affär också gick snett så reagerade du på det och började fundera på vad som kunde vara fel. Nästa affär gick dock inte bättre och plötsligt började du se ett mönster i det hela, ett företag som verkade vara inblandat i alla affärer du gjorde.

Samtidigt som den fjärde affären misslyckade försökte du ta reda på vem eller vilka som stod bakom och den femte affären gick nästan helt i lås. Du började fundera på att satsa större summor pengar, kanske kunde de inte matcha ett riktigt bra bud. Ett aggressivt bud med en större summa pengar lånade från bank hoppades du skulle sätta dig tillbaka på spelplanen på riktigt, men så näsbränd som du blev i den affären har nog ingen någonsin blivit.

När bankens företrädare, maffian, hälsade på dig för att driva in skulden så förklarade du situationen och att du inte kunde betala. De lovade att återkomma med en lösning och nästa dag fick du en biljett ombord på oceankryssaren "Mammon of Hope", ett kryssningsfartyg där du skulle få chansen att bli helt skuldfri. Lite hederligt spel och dobbel och så kunde du vara en fri man inom några dagar. Alternativet pratade de inte om, och du vågade inte fråga.

Några dagar innan kryssningen fick du ett självgott brev från "En affärsbekant" som berättade om hur enkelt det varit att manövrera ut dig, att han själv skulle befinna sig på kryssningen och såg fram emot att få bjuda dig på en drink, som plåster på såren. Med brevet följde ett hålkort, samma sort som man får istället för nyckel på vissa hotell.

## Försäljaren - Eric/Heather Reed (\$10 000 000)

Du har i hela ditt liv levt oklanderligt, du är den stora amerikanska drömmen, du har vad du anser är det perfekta livet och du önskar inget hellre än att allt bara fortsätter vara så perfekt och underbart som det är nu. Visst gjorde du dina busstreck som smågrabb, men vem har inte gjort det? Du jobbar nu som försäljare på ett stort företag, du har trevliga arbetskamrater och du tjänar rätt bra med pengar. Din fru behöver inte jobba utan kan stanna hemma och ta hand om barnen.

Försäljare är inte det enda du har varit, du har ständigt klivit uppåt på karriärsstegen, ofta genom att satsa lite extra. Att en av de satsningarna skulle visa sig vara ödesdigra kunde du ju inte veta då, det hela verkade rätt solitt. Allt började med att du träffade en kille när du jobbade på ett annat företag. Killen var skärpt och hade ambitioner och dessutom ett förslag som såg helt lysande ut. Han behövde bara någon som gick i god för honom när han lånade pengarna eftersom han inte kände någon annan i staden. Du gick till slut med på det och han lovade att när projektet tog fart skulle han se till att du fick en rejäl bit av kakan också.

Tiden gick och incidenten föll i glömska. Alla projekt går ju inte som man tänkt sig och du hade in karriär och ett första barn att tänka på. Visst förlorade du en del pengar, men det var mer förargliga pengar än livsnödvändiga. Samma vecka som din andra dotter föddes, ett underbart vackert litet skrynkelpaket, fick du besök av några herrar i kostym som förklarade att din vän tyvärr hade försvunnit och inte verkade vilja betala tillbaka sin skuld. Han hade redan fått ett uppskov tidigare och när han inte fick ett andra gick han uppenbarligen under jorden istället.

Givetvis kunde du inte betala av lånet - särskilt inte till den ockerräntan - men kostymmännen var inte alls villiga att ge uppskov en tredje gång eller ens lägga upp en avbetalningsplan. Eftersom du hade en familj att tänka på fick du ett alternativ - att åka med oceankryssaren "Mammon of Hope" och där delta i de spel de anordnar, vilket är allt från poker till roulette till vadslagning samt lite till. Du tog ut ledighet från jobbet, berättade för familjen att du skulle iväg på kurs i några dagar och bordade skeppet.

## Studenten - Jonathan/Tara Hale (\$2 000 000)

Man kan nog säga att ditt liv har varit rätt bekymmersfritt hittills. Dina föräldrar är tillräckligt rika för att försörja dig för all framtid, men när du började på collage bestämde din far att du bara skulle få pengar om du jobbade för dem. Han skulle kontrollera dina finanser och för varje dollar du tjänade skulle du få två av honom. Det hela lät rätt enkelt, men bara efter några veckor tröttnade du på skräpjobbet du lyckats få och sa till dina föräldrar att du helt enkelt inte var arbetarmaterial. Du fick en lång föreläsning av din far om hur han byggt upp förmögenheten med sina egna händer och det var det. Ingen inkomst = inga extrapengar.

Du övervägde lite olika alternativ, men alla enkla jobb som du kunde tänka dig betalade alldeles för lite för att passa in i din livsstil så något var tvunget att göras. En kväll, när du riktigt onykter satt på en bar, fick du ett erbjudande som lät perfekt. Ett jobb kunde ordnas åt dig där du inte behövde göra något alls, men var tvungen att betala tillbaka lönen med ränta efter tre år. Inga problem tänkte du (efter att ha gjort en snabb kalkyl) och skrev på.

Det hela fungerade jättebra till en början. Du plockade ut en bra lön, fick massor av pengar av din far och skrev hem om hur bra jobbet var. Visst tänkte du väl lägga undan pengar till lånet, men det var ju långt kvar till examen och det finns ju så mycket saker som är roliga att ha. Dessutom skulle du ju ha hur mycket pengar som helst efter att studierna var klara. Tyvärr gick det inte riktigt som du hade tänkt dig. Examedagen drog sig närmare utan att du tänkte på det och plötsligt stod det klart för dig att du var tvungen att läsa om några år eftersom dina betyg blivit lidande av allt festande.

Pengarna som skulle betalas tillbaka hade du inte och utan en examen kunde du inte be din far om dem heller. Krypa till korset och berätta sanningen? Det lät inte som ett lockande alternativ, du avskyr konflikter, och när en annan möjlighet öppnade sig så tog du emot den direkt. Du kommer att få åka på en kryssning där chansen ges att bli helt skuldfri, men det kommer att krävas att du deltar i vissa spel och där tjänar ihop skulden. Allt är dock bättre än att behöva ta smällen med din far.

## **Furry Raccoon Dick-nick**

**Tvättbjörn A (kille)** Då har vi packat upp vår goda mat. Skall vi tvätta den först?

**Tvättbjörn B (tjej)** Ja, det måste vi. Vi kan göra det vid ån här.

**Tvättbjörn A** Vad duktig du är på att tvätta, du smeker maten så sensuellt.

**Tvättbjörn B** Det är för att jag tänker på dig och din lena päls. Jag blir så kåt när jag ser din styva svans.

**Tvättbjörn A** Du kan få ta på den om du vill.

**Tvättbjörn B** Åh. (sexigt, tar på svansen)

**Tvättbjörn A** (smeker B) Dina ludna bröst är helt underbara. Jag vill knulla dig och känna allt ditt ljuvliga fluff mot min stora djurpenis.

**Tvättbjörn B** Ja, ta mig hårt, både framifrån och i svanshålet!

## **Brev till affärsmannen.**

**Hejsan Christian/Samantha!**

Trevligt att du kunde komma! Jag har satsat en hel del pengar på att du kommer att klara dig undan det här, så se till att inte göra mig besviken. Gör ditt bästa så bjuder jag på en paraplydrink när du är klar!

*Vänliga hälsningar,*

*En Affärsbekant*