

GUNNAR DECIMUS HAMMAR, 64



Gunnar Decimus Hammar föddes den 17 maj 1877. Ditt lite ovanliga mellannamn fick du eftersom du var tionde barnet till Sture och Alma Hammar. Sture arbetade som bonde i Sturefors, en bit utanför Linköping. Du hade förmodligen följt samma bana som din far, om det inte hade visat sig att du var begåvad, och fick därigenom chansen till en akademisk karriär. Så småningom hamnade du på Uppsala Universitet, där du läste arkeologi. Efter flera års studier, så uppnådde du snart en professur i arkeologi, och fick senare anställning som lärare på universitetet. Din specialitet inom området arkeologi är nordisk medeltid och nyare tid fram till ungefär 1750-talet. Förutom ditt arbete som lärare, i vilket du är väldigt uppskattad av både kolleger och studenter, så har du också skrivit ett antal avhandlingar och böcker om arkeologi. De är uppskattade av fackfolket.

Du har varit lyckligt gift i över 40 år med din Hillevi, och ni har fått tre barn, som varit utflugna sedan länge. Äldsta dottern Amalia, 36 år, gifte sig med flygkapten Harry Dammer, en gott parti. De har tillsammans barnen Gunnar, 13 år, Birgitta, 11 år, Kajsa, 9 år och Harry, 5 år. Sonen Claes, 34 år, har pluggat teologi och blivit präst. Yngsta dottern Gunilla, 25 år, studerar litteratur i Lund, och är ännu ogift.

En av dina bästa vänner, professor Eugen Östling, skickade ett brev där han inbjöd dig att tillsammans med några medhjälpare komma till ön Nidingen utanför Kungsbacka under hösten för att studera några arkeologiska lämningar. Eftersom du hade några septemberföreläsningar i Göteborg så passade det väldigt bra in i ditt schema. Du, din assistent och din gamle vän Fridh har tillbringat några dagar i Göteborg med att förbereda expeditionen. Ni skall sammanstråla med de andra i Onsala småbåtshamn dit ni kommer att köras med universitetets bil och lastbil.

Du är en förnuftig och balanserad man, och du lyssnar gärna på andras synpunkter innan du bestämmer saker och ting. En ovana du har är att du ofta använder högrävande uttryckssätt och många svåra och fina ord.

Vad Gunnar tycker om de andra:

HARRY DAMMER är din kära svärson. Han är en mycket tapper och modig man, en hjälte. Du är mycket stolt, både över din svärson, och dina barnbarn.

JOHN WIDÉN är din assistent. Han studerar arkeologi, och hans brinnande intresse för arkeologi gjorde att han erbjöd sig att vara din assistent. Han är en mycket lugn och intelligent man, och under alla förhållanden en bra gosse. Du är djupt imponerad av hans stora lärdom trots sin ringa ålder. Dessutom är han mycket duktig på att spela gitarr och sjunga.

ASSAR FRIDH är en av dina lärarkolleger. Han var en mycket trevlig och glad man, men efter en svår skilsmässa har han förvandlats till en dyster och deprimerad man. Han har blivit entledigad från sin anställning tills vidare. Du har bjudit med honom på denna resan eftersom du känner att sjöluften kommer att göra honom gott.

CARL GRIPENSTEDT har du oturen att känna. Han är son till din gode vän och finansjär friherre August Gripenstedt. Du minns honom som en skrävelpetter och pösmunk, helt utan goda maner. Hans far hoppas att Carl någon gång kommer att växa upp, varför han ombett dig att ta med honom till denna provning. Du accepterade (under viss protest) detta som en gentjänst.

EUGEN ÖSTLING är den som bjudit in dig till Nidingen. Han är en rekorderlig och genomtrevlig professor i historia. Han har många gånger hjälpt dig med efterforskningar till dina avhandlingar. Denna gång har han verkligen lyckats hålla dig på halster genom att inte helt och hållet avslöja vad som väntar, något som gör dig mycket nyfiken på vad som komma skall...



HARRY DAMMER, 39

Du föddes den 13 januari 1902, som äldste son till Jonas och Hilma Dammer. Jonas Dammer hade en framgångsrik karriär i det militära, så det var naturligt för dig att också satsa på en militär karriär. Då du har en utmärkt fysik och kropps-konstitution så var det inga problem för dig att göra karriär precis var du ville, och du valde att följa din fars karriär och gå in i flygvapnet. Du har med tiden avancerat till att bli kapten, ständigt med goda vitsord, och speciellt insatt inom meteorologin.

Under militärens fys-övningar, så visade det sig att Harry var en idrottstalang utöver det vanliga. Ingenting tycktes vara för svårt för dig, så du satsade på Modern Femkamp, en gren med stolta svenska traditioner. I denna gren hade Harry egentligen inga svagheter. Du är en utmärkt skytt, excellent ryttare, snabb simmare, driven fäktare och uthållig löpare. Du hade så stora framgångar, att du blev tillfrågad om att delta i de Olympiska spelen både i Amsterdam 1928 och Los Angeles 1932, men eftersom din hustru nedkom med barn vid båda dessa tillfällen, så valde du att avstå från att resa. Sverige fick ju sina guldmedaljer i alla fall. Du är inte speciellt ärelysten, och nöjer dig med att tävla för att det är roligt.

Du är sedan 15 år gift med Amalia Hammar, dotter till Professor Gunnar Decimus Hammar, en oerhört lärd professor i Arkeologi, och ni har fyra barn: Gunnar, 13 år, Birgitta, 11 år, Kajsa, 9 år och Harry, 5 år.

Du är en tapper och modig militär, alltid beredd till självupppoffrande handlingar. Du älskar Sverige, och är oerhört bekymrad över kriget som rasar i Europa, och hotar Sverige. Du avskyr Nazisterna, och har med vämjelse sett hur flera höga potentater i samhället mer eller mindre öppet uttalat sitt stöd för Hitler. Du vinnlägger dig alltid om att uppträda korrekt, och uppträder alltid speciellt höviskt mot damer.

När din svärfar berättade för dig och Amalia om att han blivit inbjuden till Nidingen av professor Eugen Östling, så tyckte Amalia att det kunde vara en bra idé att följa med som sällskap, och samtidigt se till så att det inte händer något, eftersom sjögången kan vara ganska förrädisk. Du nappade på förslaget, och utverkade permission, under förevändningen att du skulle kontrollera skyddsrummen och beredskapen på Nidingen under krigstiden. Naturligtvis kräver förhållandena att du överst i väskan packar ned tjänsterevolvern

Efter deltagande på en militär övning i närheten av Halmstad färdas du ensam med motorcykel till Onsalahalvön utanför Kungsbacka i Halland. Du skall sammanstråla med de andra i Onsala småbåtshamn.

Vad Harry tycker om de övriga:

GUNNAR DECIMUS HAMMAR är din svärfar, och en utmärkt sådan. Han är mycket lärd, och han är alltid intressant att lyssna på. Han är en förnuftig man med båda fötterna på jorden. Du vet att han är mycket stolt över sina barnbarn och sin svärson. Du vill absolut inte att något skall hända honom.

JOHN WIDÉN är Gunnars assistent. Även han är en mycket lugn och intelligent man. De gånger ni har träffats har han verkat väldigt imponerad av dig. Han är under alla förhållanden en bra gosse.

ASSAR FRIDH är en av Gunnars kolleger som lärare. De gånger du träffat honom har han varit en livad lax, med roliga och intressanta historier att berätta. Det har dock inte blivit av att träffa honom på ett par år nu.

CARL GRIPENSTEDT känner du inte alls. Du vet bara att han är son till en friherre, vilken är vän till Gunnar.

EUGEN ÖSTLING är den som bjudit in Gunnar till Nidingen. Han är en rekorderlig och trevlig professor i historia.



JOHN WIDÉN, 23

Du föddes den 12 oktober 1917, som enda barnet till Fritjof och Zenobia Widén. Din far är magister i litteraturhistoria och dramatik på Uppsala Universitet, medan din mor är konstnär. Som barn till akademiker föll det sig naturligt att satsa på en akademisk karriär, men till skillnad från din far så har du intresserat dig för arkeologi. Ditt stora intresse för arkeologi uppmärksammades av en av dina professorer, Gunnar Decimus Hammar, och du fick snart tillfälle att bli hans assistent vid exkursioner och forskning.

Din faders humanistiska ådra har inte helt gått dig förbi, och du brukar sitta emellanåt och skriva poesi på kvällarna. Din farbror lärde dig spela gitarr när du var tolv år, och du brukar aldrig försumma ett tillfälle att spela lite på gitarren samtidigt som du sjunger. Flera av dikterna har du också tonsatt, inspirerad av Dan Andersson, Bellman och Nils Ferlin. Du sjunger högst motvilligt dina visor för andra människor, eftersom du lider av en väldig blyghet, i synnerhet i damsällskap. Du är en mycket intelligent ung man, med förvånansvärt stor lärdom. Dina föräldrar var djupt kristna, men du har inte riktigt omfamnat den läran, utan har börjat fascineras allt mer av moderna filosofiska inriktningar, och du har närmat dig ockulta sammanslutningar. Du har ännu inte tagit steget fullt ut till att bli medlem i sådana föreningar/sammanslutningar. Det förekommer att du fastnar i religiösa grubblerier eller diskussioner.

Normalt sett är du en hejig och pratglad person som kan samtala länge och väl om allt möjligt och ingenting, så länge det rör något ämne du behärskar. Din blyghet är den främsta orsaken till att du inte har någon fästmo än.

Professor Hammar har av sin vän och kollega Eugen Östling fått en inbjudan till en arkeologisk utgrävning på ön Nidingen utanför Kungsbacka. Som varande hans assistent skall du givetvis följa med. Hela expeditionen skall utgå från Onsala småbåtshamn dit du, professorn och Fridh kommer att transporteras med universitetets bil och lastbil.

Vad John tycker om de andra:

Robyn
GUNNAR DECIMUS HAMMAR är världens bästa lärare. Han är så kunnig, och har alltid intressanta historier att berätta. Han har flera gånger berömt dig för ditt arbete. Det skall bli ett nöje att hjälpa till på denna expedition.

Wilky
HARRY DAMMER är professorns svärson. Han är tydligen militär, och verkar vara en handlingskraftig man, som lyckas med det mesta han tar sig för. Du hade inte haft något emot att vara så stark och utåtriktad, speciellt nära unga damer...

Carin
ASSAR FRIDH är ett sorgligt kapitel. Han var en mycket uppskattad lärare på universitetet, men det senaste halvåret har han dragits ner i en djup depression. Han behöver utan tvekan luftombyte. Förmodligen kommer den friska havsluften att få honom lite gladare. Du hoppas verkligen detta, eftersom det är en mycket bra man.

Maria
CARL GRIPENSTEDT har du bara stött på som hastigast. Han är son till prof. Hammars finansjär, och är något av en viktigpetter, fast det kanske bara var ett missvisande intryck då ni stötte på varann.

EUGEN ÖSTLING är en av de bästa lärare som finns. Han är professor i Historia och har åtskilliga gånger bistått dig och professorn med ovärderlig hjälp. Det skall bli trevligt att kunna bistå professor Östling med hjälp som omväxling.



CARL EPHRAIM GRIPENSTEDT, 28

Du föddes i Uppsala den 28 februari 1913, som enda barnet till friherre August Theodor Gripenstedt och friherrinna Vilhelmina Beata Gripenstedt. Du har genom din börd kunnat glassa fram genom livet, alltid med de bästa bilarna och finaste kläderna, och du har byggt på din image genom att högljutt förkunna för alla som ville (eller inte ville) höra på hur duktig och populär du är. Du har roat dig med flera unga societetsdamer, som du först har imponerat på, men ingen har varit riktigt din typ.

Förresten är det inte speciellt bråttom eftersom farsgubben börjar bli till åren, och du kommer att ärva en ansevärd summa pengar plus ett gods och en fin titel, så du har fortfarande tid att så din vildhavre.

Ditt utåtriktade sätt är dock bara en fasad frambringad för att dölja ett monumentalt dåligt självförtroende. Du är i själva verket en lat och feg ung man, som aldrig glömmer en oförrätt, hur liten den än är. Om bråk någon gång hotar så föredrar du att fly fältet, oftast genom att hitta på en mer eller mindre patetisk ursäkt. Du är också en väldigt självisk person och gillar inte att någon annan tar uppmärksamheten från dig, eftersom du då kanske framstår som ointressant.

Din far har ombett dig att följa med professor Gunnar Decimus Hammar till en gudsförgäten ö utanför Kungsbacka, vid namn Nidingen, på något slags utgrävning. Det låter väldigt jobbigt. Din far förklarade att hans gode vän prof. Hammar behövde en hjälpreda, och att det var av yttersta vikt att du hjälpte honom, och inte kom i onåd hos professorn. Du kände dig moraliskt skyldig att göra din far och prof. Hammar till lags då du råkat försätta dig i skuld, sedan du råkade demolera två fina bilar för några förnäma potentater. Din far betalade reparationskostnaderna å dina vägnar, och klargjorde sedan att om du inte följde med till Nidingen så skulle du bli skyldig att betala tillbaka vartenda korvöre.

Expeditionen skall sammanstråla vid Onsala småbåtshamn, någon håla i närheten av Kungsbacka. Du har spenderat några dagar och rumlat runt tillsammans med goda vänner i Göteborg och färdas dit med din bil, en amerikansk åttacylindrig Auburn med kompressor, treväxlad låda och hydrauliska bromsar.

Vad Carl tycker om de andra:

GUNNAR DECIMUS HAMMAR är en gammal stofil och urtråkig professor i Arkeologi. Din far är hans finansär. Du får inte komma i onåd hos honom, men eftersom du utvecklat en kraftig allergi mot fysiskt arbete får du försöka hitta på ett sätt att jobba utan att jobba så mycket.

HARRY DAMMER är professorns svärson. Du har aldrig träffat honom, men han är säkert en sådan där dammig gammal bokmal.

JOHN WIDÉN är professorns assistent. Du har träffat honom vid något tillfälle och fick intrycket att han bara satt och pratade om arkeologi, historia och annat ointressant.

ASSAR FRIDH är tydligen lärare i Historia, således ännu en gammal stofil och bokmal. Det är inget roligt gäng far har tvingat dig in i.

EUGEN ÖSTLING är efter vad du förstått han som har initierat denna expedition, och som ni skall träffa på Nidingen. Även han är en trist gammal stofil. Det kommer inte att bli så roligt att sitta på en gudsförgäten ö med en massa gamla stofiler. Speciellt då du har vissa anlag för sjösjuka.



ASSAR FRIDH, 46

Du är född den 24 juli 1895. Din mor Ottilia Fridh dog i barnsängsfeber när du föddes, men din far Seved Fridh gifte snart om sig med sin Eufemia. Din far var styresman på Nordiska museet i Stockholm, och hans intresse för kulturhistoria smittade av sig på dig. Du studerade till lärare i Historia och Kulturhistoria, och fick anställning på Uppsala Universitet. Som lärare var du en mycket skicklig pedagog och mycket uppskattad. Privat hade du en underbar hustru, Gustava, och ni levde lyckliga tillsammans.

I alla fall till för ett drygt halvår sedan, eftersom det då kom fram att Gustava hade bedragit dig. Det blev en stor skandal, och hon tog ut skilsmässa. Detta var ett hårt slag, eftersom du fortfarande älskar henne djupt, och du sökte efter metoder att lindra smärtan. Du började känna dig värdelös, sviken och misstrodd. Dina problem gjorde att du inte längre var helt pålitlig på jobbet, varför du blev suspenderad från din tjänst tills vidare. Detta var naturligtvis inte heller bra, utan du sjönk ännu längre ned i självömkans djupa träsk.

Ditt liv har på kort tid blivit tomt och mörkt, och du har bestämt dig för att lägga dit liv i Guds händer. Du har därför blivit ganska vårdslös, och tar en hel del risker, men du tänker som så att om din tid är kommen så är den. För närvarande är du mycket obalanserad och kan brista ut i nästintill okontrollerade vredesutbrott, något du in i det längsta kämpar med för att undvika.

En av dina kollegor, och en av dina få vänner, Professor Gunnar Decimus Hammar, var bekymrad över ditt sorgliga tillstånd, och övertalade dig att följa med honom på en arkeologisk expedition till ön Nidingen under Eugen Östling. Du tackade med viss tvekan ja, för att få något annat att tänka på än ditt eget självförakt.

Med tåg har du färdats till Göteborg för att sammanstråla med Professor Hammar och John Widén. Under några dagar har ni planerat och förberett expeditionen. Ni skall färdas med bil och lastbil till Onsala utanför Kungsbacka där de övriga väntas dyka upp för båttransport till Nidingen.

Vad Assar tycker om de andra:

GUNNAR DECIMUS HAMMAR är en god vän, och mycket duktig lärare i arkeologi. Du litar på honom i vått och torrt, fast inte ens han kan ordna tillbaka Gustava.

HARRY DAMMER är professors svärson, och en ung, lyckligt gift, militär, som inte verkar ha några problem i världen.

JOHN WIDÉN är professors assistent. En ung, intelligent och sällskaplig student, som du alltid kommit bra överens med.

CARL GRIPENSTEDT är son till professors finansier, och en bortskämd, skrytsam ung glop och skrävelpetrus. Du begriper inte vad han har här att göra.

EUGEN ÖSTLING är en oerhört kunnig professor i Historia, och han har vid flera tillfällen bistått dig med information och källforskning. Han är en bra och sympatisk man.