

NATTENS JÄGARE - Den korta krönikan
nedtecknat av E r i k H y l a n d e r

Sällskapet grundades den 4:e oktober 1897 på Övre Slottsgatan
10 med syfte att ~~lockas~~ utforska det övernaturliga.

Medlemmar är:

Erik Johannes Hylander
Elof Gustaf Gerdner
Gottfrid Emanuel Sehlin
Walter Johannes Hylander
Oscar Emanuel Dalbäck
Gertrud Emilia Schäf
Sofia Eleonora Margareta Zackrisdotter

19:e oktober 1897

Vi tillbringar natten med att speja efter spöket av en mördad
studentka vid Liljekonvaljeholmen. Gottfrid ~~skulle~~ tyckte sig se
en skepnad, men inget annat inträffade.

11:e november 1897

Ett vittnesmål från en studentska som Sofia är bekant med får
oss att uppsöka kyrkogården där det tydligen skall spöka. Vi
spejar, men ingenting händer.

12:e november 1897

Vi återvänder till kyrkogården. Oscar hör ljud. Vi smyger dit
och finner en blek, människoliknande best som sitter i en
öppnad grav och vanhelgar den begravne. Sofia svimmar av för-
skräckelse och Oscar tar hand om henne. Walter hämtar en spa-
de och jag tar min promenadkäpp. Tillsammans nedkämpar vi st-
yggelsen. Jag tar prover och Walter tar med den förtorkade
skallen som vår ~~juddox~~ trofé. En framgång för ~~n~~Nattens Jäg-
are.

16:e november 1897

Då bibliotekarie Nehlander på Carolina Rediviva ej låter oss
studera de spärrade samlingarna krävdes krafttag. Jag och
Gottfrid smög oss in och ~~lockades~~ lånade en stor ockult
skrift som ser ut att vara precis det vi behöver.

"Unausprechlichen Kulten" av Friedrich Wilhelm von Junzt.

18:e november 1897

Nyfikna frågor vid astronomiska observatoriet gör att Gottfrid
får upp spåret på en grupp ockultister. De tycks planera någ-
onting stort och Jägarna börjar spana.

28:e november 1897

Vi lyckas stoppa deras försök att mana fram eldsguden Cthuga. Walter skadad, men ej allvarligt. Alla Jägare kom undan innan polisen anlände. Ockultisternas ledare, docent Mårtensson, försökte fly, men jag sköt honom i benet så polisen hann i-kapp honom. Kung Björns högtog vissa skador på grund av den dynamit som ~~XXXX~~ Walter kastade.

Januari 1898

Jag och Elof upptäcker att medicine ~~XXXXXX~~ student Tobias Svensson utför otillbörliga experiment på lik i akademiska sjukhusets källare. Tillsammans med de andra Jägarna avslöjar vi honom och han blir relegerad.

2:a februari 1898

Efter en dryg veckas spaning har Gertrud funnit barnmördaren i Svartbäcken. Tant Josefson har offrat barn till en alruna för att ge den kraft. Walter och Elof övermannade tanten medans vi andra brände alrunan. Sedan informerade vi polisen anonymt om de nedgrävda ~~XXXX~~ barnliken i tantens trädgård.

9:e april 1898 ~~Soffkredonovok~~

Sofias kamrat Josefin kommer till oss eftersom hon tror att hennes fästman Eric Lindroth blivit besatt. Det visar sig att den oförsiktige gossen har läst ett stycke ur "Revelations of Glaski" och att Y-Golonac är på väg att ta över hans kropp. Vi ser ingen annan utväg än att bränna boken, huset och Eric.

18:e juni 1898

Adjunkt Kaspersson vid observatoriet försöker ritualmörda sin hustru i samband med en besynnerlig planetkonjunktion. Tack vare Gottfrids vakna ögon är vi dock på plats och ingriper. Ännu en seger för Nattens Jägare.

25:e augusti 1898

Vi bränner det prov som Sven Hedin fört hem från en av sina forskningsresor. Föga anar de upprörda forskarna att vi räddat deras ~~XXXXXX~~ liv.

14:e ~~X~~december 1898

Mätningar med pendel visar att andar är verksamma i domkyrkan, men vi drivs ut av vaktmästaren innan vi kan undersöka närmare. Beslutar oss föratt återvända nästa dag.

16:e december - Sällskapet upplöses

E. G.

NILS NYGRENS TRYCKERI AB

1926



A.-B. Stockholms spårvägar bedriva trafik med elektrifierade spårvagnar som infördes i början av seklet. Linjenätet omfattar 11 stadslinjer och 9 förortslinjer med 148 km sammanlagd spårlängd. De 700 blåa vagnarna befördar omkring 345 000 passagerare per dag.



Elektrisk spårvagn.

marna blevo större genom landhöjningen, nästan en halv meter på århundradet. Vattnet stod således över tre meter högre då Stockholm anlades än vad det gör nu. Stora fyllningar ha också skett. Naturen och hamnstyrelsen vilja att Stockholm ej skall ligga i vatten, och på 3000-talet ligger Stockholm väl ej heller där. Men bra roligt och vackert är det så länge Stockholm får förmånen att vara en vattenstad – naturligtvis ej helt och hållet. Fördelen att växa långsamt, en dyrbar och härlig förmån för en stad, hade Stockholm till

omkring 1850-talet. Först 1856 fick Stockholm 100 000 invånare. Nu har Stockholm drygt 450 000 invånare. Det räcker tills vidare. Det är ungefär en tolfedel av landets invånarantal.

En skönhet är Stockholm obestridligen, litet kall och stel men frisk med sina blåa vatten, imponerande kajer, många vackra byggnader och nästan uteslutande utan och innan solida hus, som göra våningarna dyra men verka förnämligt på främlingar. Lyckligtvis finnes det kvar en del gamla

som salutorg. Här utfördes tidigare avrättning av brottslingar och Anckarström stod skampåle här.

14. **Kungstornen** är med sina 70m. Europas första skyskrapor. Det norra tornet invigdes 1923 och ägs av P. Nyholt. Det södra byggs av I. Callmander och förväntas snart invigas.

15 **Kungliga biblioteket** ligger i Humlegården och dess



samlingar upptar ett hyllutrymme av över 17 000 m. Här finns bland annat Codex Aureus från Canterbury.

16. **Stadion** är avsett för allmän idrott och fotboll och anlades av engelsmannen Perry för de olympiska spelen 1912.

17. **Sabbatsbergs sjukhus** är Stockholms största sjukhus för akuta sjukdomar. Här finns över 700 sängar och 8 överläkare.

18. **Observatoriet** ligger uppe på den mäktiga Brunkebergsåsen och har tjänat vetenskapen i 180 år.

Märkliga platser i Stockholms stad

1. **Kungliga slottet** är residens för Konung Gustaf V. Slottets yttre är så helt romerskt grandezza, emedan interiörerna till största del är rokokok.

2. **Riksdagshuset** med dess bägge kammare är öppet för visning, juli-dec. 10-15 efter hänvändelse till portvakten.

3. **Börshuset** inrymmer Stockholms fondbörs. I byggnaden bereds även plats för Svenska akademien och nobelbiblioteket.

4. **Strömbadet** ger möjlighet till bad mitt i staden.

5. **Centralstationen** är knutpunkten för rikets järnvägstrafik.



Kungliga slottet

Stockholm, Sveriges huvudstad

STOCKHOLM fick sitt namn efter de stockar och pålar, förbundna med kedjor, som uppsatts till försvar huvudsakligen mot estniska sjörövare – så kallades vikingar från främmande folk – och väl också gjorde tjänst som tullbommar. Stockholm kallades efter dessa stockar den lilla holmen på norra sidan av den större Helgeandsholmen, vilken sedan långa tider är förenad med denna.

År 1252, eller tvåtusen år efter Roms grundläggning,

nämnes Stockholm för första gången. Men Stockholms fasta försvar fanns innan dess, och det viktigaste, borgen eller slottet, var begynnelsen till staden. I skydd av borgen uppväxte små träkäkar på Stockholmen, och förhållandena blevo ordnade.

Århundraden gingo och staden växte. Då Gustav Vasa som svensk konung och segerherre midsommarafton 1523 intågade i den björklövade staden, räknade den åtminstone tretusen invånare. De små hol-

Sedan 1923 trafikeras stadens gator också av röda trafikomnibussar. Denna trafik startades av Stockholms centrala omnibus A.-B., men övertogs efter två år av spårvägsbolaget. Nu trafikeras 6 linjer och vagnparken omfattar mer än 50 trafikomnibussar.

Dessa befordra mer än 10 miljoner passagerare under ett år.

Det tredje samfärdsmedlet i huvudstaden är de färjor och ångslupar som hållas av Stockholms ångslups AB. Dessa trafikera ett tiotal olika turer på både Mälars- och Saltsjösidan om Staden.



Trafikomnibus.

byggnader. Riddarholmskyrkan är genom sin historiska helgd och skönhet imponerande på den mest kräsne. Riddarhuset i sin barockstil har icke något motstycke i skönhet i Amsterdam. Slottet är genom läge och arkitektoniskt fullödigt konstjämnigt med de allra bästa av Europas kungliga slott, och bland de nya offentliga byggnaderna från detta århundrade är Nordiska museet, det manligt stränga Rådhuset och det glänsande festliga Stadshuset något av det allra bästa som tillkommit i världen under 1900-talet.

I alla länder finnes en viss avundsjuk animositet mot huvudstaden. Vi stockholmare äro mycket belättna med att vara födda i landets största, mest betydande, rikaste och vackraste stad. Och även de inflyttade få anstränga sig litet för att inte se allt för nöjda ut åt det faktum, att de äro stockholmare. Men Stockholm tillhör alla svenskar. Ty blomman på en växt behöver både blad, stam och rot.



Om staden och dess trafik

Ett av det första som förbluffa från landsbygden tillresta besökare i den kungliga huvudstaden är det rikliga trafikmyllret. Stockholmare fara kring med allehanda färdmedel. I synnerhet de talrika automobilerna förskräcka många. I Stockholm finnas nämligen mer än två automobiler per hundra invånare, inalles 10 730 stycken. Ja, det har nu gått så långt att det finns fler automobiler än häs-

tar inom stadens gränser. Detta har lett till protester från fotgängare som hävda att den rikliga trafiken omöjliggör för besökare att flanera kring i staden.

För de som icke äga någon automobil finnes dock andra färdmedel att tillgå.



6. Stadshuset invigdes 1923 och dess festvåningar visas vardagar kl. 10 (precis).

7. Operan stod färdig 1898 med yppig dekorerad av operan i Paris.

8. Telefontornet var en gång

knutpunkten för alla stadens telefon linjer. Tornet stå ännu kvar som ett vårdtecken på den nya teknikens intåg.

9. Kungsträdgården besjungs i Fredmans 37:e epistel av Carl Michael Bellman.

Trädgården är även välbesökt av det glada Stockholm under sommarkvällarna.

10. Flottans station på Skeppsholmen inrymma ett flertal av flottans olika installationer.

11. Kungliga hovstallet inhyser ett 40-tal hovekipage, varav den främsta är sjuglasvagnen. Visning sker tisd., fred., sönd. 13-15, 25 öre.

12. Artillerigården rymma artillerimuseum med många hundra kanoner. Här finns ock Kung Karls krigstroféer.

13. Hötorget har gamla anor





FORM: Jonas anderson 1939