

Kaffets Mörka Historia- Ett rollspelsscenario skrivet av Sven Bergersjö till GrottCon IX

När de fyra andarna från gången tid, fallna i Colombia under kaffetillverkning, beslutade sig för att hämnas på Europeiska kaffedrickare, var det med ont i hågen. Men föga anade de att kaffedrickarna stod under Djävulens beskydd! Föga anade de att kaffetillverkningen var sprungen ur Helvetet!

Kyrkogården i Colombia

Det är här historien börjar, om natten... Det är mörkt, allt som hörs är ljudet av syrsor och gnagare... Men så plötsligt hörs en vind, en smärtsamt skri, ljudet av en onöjd själ som tvingar sig tillbaka in i kosmos... Och så igen! Totalt fyra gånger... Fyra gravar bryts upp från insidan, och fyra odöda kroppar kravlar på marken i ruttande kläder, tittande på varandra...

Dark Coffea Inc.

Det urgamla internationella kaffebolaget. Alla de fyra döda har återuppstått igenom sitt djupa hat mot D. C. I. Bolagets säte tros finnas någonstans i Europa, och det är dit våra fyra hämnare ämnar bege sig. Men akta! Det sanna sätet finns någonannanstans...

De odöda

Alla våra fyra antihjältar har smitit ifrån evigheten. Ingen av dem är normal, som en äkta människa. De har alla krafter från andra sidan graven, krafter som inte hör hemma i vår värld...

Änglarna

De fyra är efterspanade av änglar, som ska hämta tillbaka dem dit där de hör hemma. Änglarna har ännu starkare krafter: De är osynliga för alla utom för odöda och synska. De kan kasta eld ur händerna som bränner sönder själar, och de bär på svärd, som bränner sönder allt som kan tänka. Dessa svärd kan även de odöda använda, om de skulle komma över ett sådant. Men svärden är osynliga för alla, ty de är renare än att finnas i lekamlig existens. Däremot kan man känna deras behörighet i kosmos om de är nära.

Kaffeplantaget

Här arbetar slavarna från mycket tidig ålder livet ut, och dör unga av förgiftningen. Här finns Patron Salvatore som äger plantaget och här finns 40 beväpnade vakter. Ingen av dessa kan skada de odöda, men de kan förstås skada de ruttande kroppar de odöda besitter.

Fartyget

Kaffebönorna fraktas med skepp till Europa, och med ett sådant kan även de odöda ta sig dit. Problemet är att sjömännen kanske inte gillar planen.

Drogarna

Kaffedrogen är spridd precis överallt. De odöda kan se in i ögonen på drogarna och beskåda deras själars tortyr. Själarna är döende. Detta är Djävulens yttersta mål: Att döda så många själar som möjligt genom kaffet. Men det vet inte de odöda.

Demonerna

Några som vet det, är däremot demonerna. De fallna änglarna, Djävulens hantlangare. Om änglarna inte lyckas hämta de fyra odöda, kommer demonerna att hjälpa dem. Demonerna bär på samma krafter som änglarna, vilket inte är så konstigt, eftersom de i själva verket är just änglar. Problemet är att änglarna och demonerna inte riktigt är vänner, vilket är användbart för de odöda.

Djävulen

Om de odöda kommer i kontakt med Kaffets Skapare i egen hög person, har de bara två utvägar. Antingen kan de själva bli Cafeteriapersonal i Helvetet, dömda att i evighet droga ner oskyldiga själar å det mest gruverliga, eller så kan de vända sig om nåd till JHVE. Isåfall kommer de att plockas tillbaka till himmelriket gudomligen. Men det vet de inte.

JHVE

Den gudomlige skaparen av Kosmos har full makt och kontroll bakom allt, men Herrrens vägar äro outgrunderliga. Han sitter hellre och dricker kaffe och skickar ut annan personal än att han själv lägger sig i något. Oftast.

Kaffets motståndare

I den lekamliga världen finns en motståndsrörelse mot kaffets skam och ondska. Dessa människor är så rena att de slipper somliga lekamliga bekymmer. De behöver varken äta, dricka eller gå på toaletten, och de kan se in i såväl Helvetet som Himmelriket. De vet allt om Kaffet, och kan därför varna de odöda om fruktlösheten i deras kamp. Problemet är att de odöda kanske har svårt att tro dem...

Paulo
Odöd

Historia: Under 1700-talet levde Paulo som fattig latinamerikan ihop med en hustru och 15 barn i Colombia. Hela familjen levde ett kort och hemskt liv på ett kaffeplantage. Paulo kunde aldrig finna sig i sitt öde, utan kämpade sig efter döden tillbaka in i kosmos tillsammans med tre andra förbrytare.

De vet att de är på jakt av Sökare, men det bryr de sig inte om. De ska hämnas på kaffedrickare, på det internationella kaffebolaget och på plantageägare om det så leder dem in i helvetet. Paulos själ befinner sig idag i en ruttnande kropp och han kommer att behöva byta kropp ibland. Han har speciella förmågor: Han kan spy kokande kaffe flera meter och så länge kroppen hans själ befinner sig i inte går sönder, är han urstark.

Juan
Odöd

Historia: Under 1800-talet levde Juan som fattigt barn i Colombia. Han levde ett kort och hemskt liv på ett kaffeplantage. Juan kunde aldrig finna sig i sitt öde, utan kämpade sig efter döden tillbaka in i kosmos tillsammans med tre andra förbrytare. De vet att de är på jakt av Sökare, men det bryr de sig inte om. De ska hämnas på kaffedrickare, på det internationella kaffebolaget och på plantageägare om det så leder dem in i helvetet. Juans själ befinner sig idag i en ruttnande kropp och han kommer att behöva byta kropp ibland. Han har speciella förmågor: Han kan hosta kaffebönor 100 meter och så länge kroppen hans själ befinner sig i inte går sönder, kan han röra sig ursnabbt.

Jesus Maria
Odöd

Historia: Under 1900-talet levde Jesus Maria som fattig latinamerikan ensam och sjuk i Colombia på ett kaffeplantage och dog av förgiftning. Han kunde aldrig finna sig i sitt öde, utan kämpade sig efter döden tillbaka in i kosmos tillsammans med tre andra förbrytare. De vet att de är på jakt av Sökare, men det bryr de sig inte om. De ska hämnas på kaffedrickare, på det internationella kaffebolaget och på plantageägare om det så leder dem in i helvetet. Jesus Marias själ befinner sig idag i en ruttnande kropp och han kommer att behöva byta kropp ibland. Han har speciella förmågor: Han kan spy DDT och hormoslyr flera meter, och han kan tala alla världens språk, även fåglarnas.

Tashunke
Odöd

Historia: Under 1600-talet levde en glad och nöjd indian i Colombia, som fångades av giriga spanjorer och fick leva resten av sitt unga liv som slav på ett kaffeplantage. Tashunke kunde aldrig finna sig i sitt öde, utan kämpade sig efter döden tillbaka in i kosmos tillsammans med tre andra förbrytare. De vet att de är på jakt av Sökare, men det bryr de sig inte om. De ska hämnas på kaffedrickare, på det internationella kaffebolaget och på plantageägare om det så leder dem in i helvetet. Skitungens själ befinner sig idag i en ruttnande kropp och han kommer att behöva byta kropp ibland. Han har speciella förmågor: Om han offerar en levande människa till Solguden kommer han att kunna spy eld och svavel.