

## OFFENTLIG KENDT KRIGSVIDEN

- Michael er den stærkeste af ærkeenglene
- Lucifer blev kastet ud af Himlen af Michael
- Gabriel er den eneste, der har en chance for måske at tage Michael i en tvekamp
- Michael havde det næststørste kor, da krigen startede, men er den ærkeengel, der har lidt størst engletab
- Uriels kor har lidt mindst tab i krigen
- Raphaels kor er det mest spredte kor; ingen ved helt, hvor mange der er i det, og hvor de er
- Kazbiels kor er det største kor
- Azaraels kor er det mindste kor, men englenerne er håndplukket ud fra konceptet kvalitet frem for kvantitet
- Kazbiels kor har gjort en ende på flest engle i løbet af krigen
- Raphael er i besiddelse af allerflest sjæle pga. sit erhverv
- Azaraels kor ligger i konflikt i Edens Have med Kazbiel og resterne af Uriels kor. Selv om Kazbiel og Uriel har antal på deres side, har Azarael den øvre hånd og vinder hurtigt land.
- Gabriels kor belejrer lige nu De Gyldne Sale og holder effektivt Michaels kor fanget

Derudover alt i de offentlige beskrivelser.

## TIDSLINJE FOR KRIGEN

År 0 - Gabriel sendes af Faderen ned på Jorden for at give besked om Sønnens ankomst

År 0 - Sønnen fødes på Jorden.

År 30 - Sønnen dør. Faderen vælger selv at rejse ned og hente Sønnen. Det er sidste gang, man ser dem.

År 31 - Gabriel erklærer intention om, at nogen skal overtage Faderens plads. Eller at h\*n selv skal. Der er lidt uenighed om, hvad Gabriel præcis sagde. Michael rejser sig i modsvar og erklærer, at ingen anden end Faderen skal sidde på Den Gyldne Trone. Kazbiel slutter sig straks til Gabriel. Raphael slutter sig Michael.

År 32 - Azarael, en romersk officer, bliver ophøjet til ærkeengel. Det er ikke kendt, hvem der ophøjede ham/hende. Uriel vælger endelig side. Til fleres overraskelse, tilslutter h\*n sig Gabriel.

År 33: Azarael tilslutter sig Michael.

År 33: Michael og Raphaels kor slår Gabriels kor tilbage fra De Gyldne Sale. Gabriels kor omringer Salene, og de har ligget i en låst belejring lige siden med enkelte angreb.

År 33-2018: Krigen fortsætter. Der er mange slag. For ikke mange år siden begyndte den heftige konflikt i Edens Have mellem Azarael og Kazbiel og Uriel.

År 2018: Ærkeenglene får en besked fra en nephilim, der har været udstationeret på Jorden. Nephilimen beder dem komme og tale sammen. Jorden har været forsømt længe nok.